



MOERDIJKS KLAVERBLAADJE 2.0

1st jaargang editie nr. 01 maart/april 2021

Beste lezers,

Door een aantal factoren o.a. het stoppen van verspreiding in ons dorp van het Klundert Magazine en doordat de Gemeente aangaf te willen gaan stoppen met het drukken van het Klaverblaadje dacht ik we gaan proberen zelf een krant te maken. Voor de hand lag een grotere uitgave van het Klaverblaadje. Natuurlijk geeft dat een heleboel kosten waarvoor geen geld beschikbaar was. Ons dorp een eigen krant, dat moest toch haalbaar zijn. Gelukkig was en is Nel van Meel net zo enthousiast als ik en kon ik van start met sponsors werven, aanvragen om diverse subsidie-bijdragen en advertentie verkoop.

Er werd een mooi bedrag vanuit het Kernbudget beschikbaar gesteld en het Havenbedrijf gaf uit de Vitaliteitsregeling ook een prachtige bijdrage. Maar ook onze adverteerders leverden een mooi bedrag op. Alles bij elkaar konden we gaan starten. We hopen dat na het uitkomen van de eerste editie er meer advertenties in ons mooie blad gezet gaan worden. Financieel hebben we dit ook nodig om de krant te kunnen blijven continueren. Samen heb ik met Nel van Meel, Jos Schalk, Evelyne van Ballegooijen, Bob Buckley en onze Ombudsman en natuurlijk allen die hun medewerking hebben verleend aan dit nummer, de krant kunnen maken zoals die hier voor u ligt. Een extra dik feestelijk nummer in full color. Je kan tenslotte maar één keer de eerste editie uitbrengen!

Uw inbreng wordt door ons op prijs gesteld. U kunt ons schrijven en e-mailen met ideeën en reacties, maar ook voor de rubrieken : vraag en aanbod, vragen voor de Ombudsman en familie berichten als jubilea, geboorte en overlijdensberichten. Ik hoop dat u net zo enthousiast bent als wij. We doen het voor U en samen met U. Veel leesplezier!

Joke Hagenbeuk en Nel van Meel

In dit nummer o.a.

Redactie voorstel rondje

Ankerkuil agenda

Werkgroepen/Verenigingen

Prijs Puzzel

Wist u dat.....

Familie recept

Ombudsman

Jeugd

Gastschrijver

Interview

Notes from an Englishman

Redactie Team



Nel van Meel, Redacteur/penningmeester/Ankerkuil agenda/verenigingen

Ik ben in 1956 in Made geboren. In 1976 getrouwd met Peter van Meel. Samen in het rijke bezit van 2 kinderen en 8 kleinkinderen.

Sinds 1977 wonen we in Moerdijk. Ik heb jaren in de horeca gewerkt en werk nu sinds 26 jaar in de verzorging. Heb diverse vrijwilligers functies bekleed o.a. op school en doe nu samen met 3 collega's het beheer van M.F.C. de Ankerkuil. Dit kost iets meer tijd dan we voorheen voorzien hadden, maar het is wel ontzettend gezellig en veelzijdig. Om bekendheid te geven aan de activiteiten in Moerdijk hebben Coby Schneyderberg en ik begin 2015 het Klaverblaadje opgestart. Nu hier de mooiere versie ervan.

Daarnaast probeer ik met jullie hulp 2x per jaar een schoonloopdag op te zetten zodat ons dorp netjes blijft. Ook ben ik penningmeester van het Kernbudget. In mijn vrije tijd wandel ik graag, daarnaast hobby's lezen en handwerken.

Ik hoop dat we een blad maken wat van en voor heel Moerdijk is. Dus zien we graag jullie input.



Joke Hagenbeuk, Redacteur/opmaak- en lay-out krant, sponsor werving/advertentie verkoop

Ik ben in 1956 geboren in Amersfoort. Ik heb 43 jaar gewerkt als directie- en juridisch-secretaresse bij o.a. TNO-Defensie en een Advocatenkantoor in Wassenaar. Ik ben de trotse moeder van mijn 27 jarige zoon Ben.

Sinds 2008 woon ik samen met Piet de Klerk. Wij hebben in 2016 heel bewust gekozen voor dorp Moerdijk. Onze keuze had niets te maken met de Moerdijkregeling maar alles met het bijzondere appartement waar we verliefd op werden en het dorp en hun bewoners. Vanaf het begin hadden wij een klik en het voelt nog steeds als thuishomen. Wij zitten beiden in diverse verenigingen en werkgroepen en zetten ons zoveel mogelijk in voor ons dorp.

Het ontwerpen van deze krant vind ik een creatieve uitdaging, een leuke afwisseling bij mijn andere "werk" namelijk: het werven van sponsors, bijdragen en adverteerders. Financieel zijn we er nog niet helemaal maar voor u ligt een prachtig begin. De feestelijke eerste dikke editie van het Moerdijks Klaverblaadje 2.0 ik ben er trots op.

Wij hopen dat u er genoeg ontspanning in kunt vinden en zien graag uw reacties en input via het e-mail adres of een briefje in de brievenbus.



Jos Schalk, Redactie Nieuws en TPO Pokermasters

Ik ben in 1961 geboren in Prinsenbeek en woon al sinds 1962 op Moerdijk. Niet geboren, maar wel getogen dus. Ik ben in 1988 getrouwd met Rina Tolenaars en we zijn de ouders van onze 15-jarige tweeling (Nerena en Nigel).

Ik werk al sinds 1991 bij de gemeente Klundert en vanaf 1997 dus voor de gemeente Moerdijk. Ik sta overwegend positief in het leven en probeer me in te zetten voor mijn eigen, maar ook jullie leefomgeving. Ik ben een verenigingsmens, waarbij ik CV de Spieringkruiers en vv TPO vanuit het actieve verleden een warm hart toedraag. De laatste jaren ben ik zondags aan de zijlijn als 12^e man te vinden en organiseer ik samen met Jelle en Martijn de 'TPO Pokermasters'. Ook binnen de dorpsstafel ben ik redelijk actief (thuis vinden ze soms té actief).

Aan het mooie initiatief van Joke en Nel voor deze editie van het Moerdijkse Klaverblaadje 2.0 lever ik als 'razende reporter' graag een schriftelijke bijdrage.



Evelyne van Ballegooyen, Redactie Jeugd

Ik ben in 2001 geboren in Breda en woon al mijn hele leven in Moerdijk. Ik heb hier op de basisschool gezeten, ben daarna naar het Markland in Zevenbergen gegaan en studeer nu communicatie IEMES op het Fontys in Tilburg.

Vroeger zat ik op het jeugdtheater hier, maar sinds 2018 speel ik bij Toneelvereniging Moerdijk. Ik houd me graag creatief bezig, met theater als mijn grootste passie. Ik zet me graag in voor het dorp en neem altijd graag vrienden mee.

Sommigen zeggen dat Moerdijk maar een saai dorp is, met niks te doen, maar ik zie dat totaal anders! Daarom ben ik begonnen als copywriter bij het Moerdijks Klaverblaadje 2.0. Om zo Moerdijk te laten zien vanuit het oogpunt van de jeugd die er woont.



Bob Buckley, Frontpage Photo's and Notes from an Englishman

I'm the founder of The Dutch Way of Life Facebook Channel and Director of VirtualEyes Media BV, a Marketing & Media Company, specialised in producing interactive 360° Virtual Tours, Livestreams and Video Campaigns for innovative Locations, Venues, Hotels and Brands in the Netherlands. Our mission is to explore and uncover Hidden Holland beyond Amsterdam, and showcase the extraordinary and little-known stories, people, places and brands from the Netherlands, to the world.

Myself, I'm 40 years old, was born and raised in the hills of Northern England and graduated from the University of Wales, Bangor, with BA Hons in German & Germanic Studies in 2003. In 2009, Adele (my wife and business partner) and I left the UK (for the first time) and emigrated to Northern Germany where we founded and grew a Business Language School in the beautiful (and formerly Dutch) city of Lingen. After a year or so, we relocated

Having already visited the village before we relocated here, moving to Moerdijk in September 2019 was a dream come true for us. It's a privilege to part of the community and we are grateful to be able to live and work in this beautiful, calm, and gezellig part of the Netherlands and it's a joy every day to be in Moerdijk village, the little paradise on the Hollands Diep.

Ombudsman Vraag het onze jurist



Onze Ombudsman is eigenaar van een Adviesbureau en is afgestudeerd strafrecht jurist. Hij werkt, net zoals iedereen van het team, belangeloos -maar wel anoniem- aan onze krant mee. U kunt hem allerlei vragen stellen waarvan enkelen in deze krant beantwoord zullen worden. U gaat hiermee automatisch akkoord indien u een vraag instuurt dus houdt u daar rekening mee.

Redactie Moerdijks Klaverblaadje 2.0: Nel van Meel en Joke Hagenbeuk
e-mail : moerdijksklaverblaadje@gmail.com Postadres: Grintweg 47

Gezondheid

Wat beweegt jou nog? Michel Hofkens, fysiotherapeut, Jau centrum in beweging

Neem eens even de tijd om na te denken over de volgende set van vragen:

Wat beweegt je? Waar kom je voor uit je bed? Waar word je warm van? Waar krijg je energie van? Waardoor gaat het bij jou kriebelen? Wat doet je dansen, springen en juichen? Of huilen van het chenen?

Dan nu de tweede set van vragen:

Wat beweegt je letterlijk? Wat zorgt ervoor dat je met je armen zwaait? Je knieën buigt? Je benen strekt?



Als jouw antwoorden uit de verschillende set vragen overeenkomen, dan is dat volkomen logisch! Je danst van plezier, springt van geluk, juicht van blijdschap. Geluk en beweging zijn innig met elkaar verbonden. Het één kan niet zonder het ander. Geluk leidt tot beweging en beweging leidt tot... juist, geluk.

Het klinkt zo simpel. Toch lijkt het alsof we steeds meer moeite moeten doen om te bewegen. Alle technologische ontwikkelingen en de daarbij horende verleidingen zorgen ervoor dat stilzitten ons veel te gemakkelijk wordt gemaakt. We communiceren via onze mobiel, shoppen op internet, pakken de auto overal naartoe en laten onze boodschappen zelf thuisbezorgen. Gewoon, omdat het kan. En ondertussen appen, scrollen en liken we ons door de dag heen en als we even niet opletten, gaat de dag aan ons voorbij.

Terug naar de basis

Wist je dat er plekken bestaan op onze wereld waar mensen gemiddeld langer leven, dit zijn de zogenaamde Blue Zones. Het bijzondere aan deze plekken is niet zozeer dat mensen daar ouder worden – onze levensverwachting stijgt ook nog steeds – maar dat de mensen op deze plekken ouder worden zonder behulp van medicijnen of andere hulpmiddelen. Ze worden gezonder en gelukkiger ouder. Een samenvatting van hun medicijn is niet zo moeilijk: ze genieten van vrienden en familie, van gezond eten, drinken een wijntje per dag, bewegen natuurlijk en stellen iedere dag een doel waarvoor ze uit hun bed willen komen. Terwijl ze in de Blue Zones steeds ouder worden, gaat de gezondheid van ons en onze jongere generatie er steeds meer op achteruit. Dit zien we dagelijks terug in de gezondheidszorg. Van knieklachten door overgewicht tot neklachten door het Ipad-en mobielgebruik. Willen we met z'n allen dus gezonder en ouder worden dan zullen we terug moeten naar de basis. We zullen onze eigen Blue Zone moeten gaan creëren, zodat óók wij later kunnen zeggen: ik ben gelukkig oud geworden.



De belangrijkste Blue-Zone-tip: beweeg jezelf letterlijk en figuurlijk!

Gastschrijver

Aan het woord DICK HAVELAAR

Als lid van de vrijwillige brandweer, maar ook als dorpsbewoner is mij gevraagd om een stukje te schrijven voor de eerste editie van *het Klaverblaadje 2.0*. Dit voorstel neem ik graag aan, dus laat ik mezelf maar eerst even voorstellen.

Mijn naam is Dick Havelaar, geboren en getogen in Moerdijk en 47 jaar jong. Ik ben getrouwd en heb 2 dochters.

In het dagelijks leven werk ik in 5 ploegendienst als procesoperator bij Isover in Etten-Leur. Daarnaast ben ik sinds 2009 ook werkzaam als brandweerman bij brandweerpost Moerdijk dorp, waar ik sinds 2016 ook ben aangesteld als Postcommandant.



Terwijl ik dit schrijf hebben we al een paar dagen een witte wereld om ons heen, voor de één een genot voor de ander een drama. Ik persoonlijk vind de sneeuw wel gezellig. Bovendien vinden de kinderen het ook leuk. Maar aan dat sneeuw zit natuurlijk ook een nadeel, normaal gesproken hebben wij met de brandweer diverse uitrukken naar ongevallen door slippende/glijdende auto's. Je kan goed merken dat bijna iedereen thuis werkt, het is minder druk op de Nederlandse wegen waardoor wij minder uitrukken hebben deze winter. Ook vorig jaar in 2020 viel ons op dat er veel mensen thuis werkten, wij hadden dat jaar totaal 43 uitrukken.

Wist u dat brandweer Moerdijk gemiddeld 1 keer per week uitrukt naar verschillende incidenten? In 2018 zijn wij 63 keer uitgerukt, en 61 keer in 2019. Wist u dat een Brandweerpost uit 18 brandweerlieden bestaat, maar die van ons is wat kleiner. Wij hebben 9 fanatieke brandweerlieden die dag en nacht klaar staan om de veiligheid van het dorp en rondom te waarborgen. Natuurlijk kunnen we wel wat collega's gebruiken,

om aan de 18 manschappen te komen. **Daarom neem ik van deze gelegenheid gelijk gebruik: Ben jij man/ vrouw tussen de 18 en de 45 jaar? Heb je affiniteit met de brandweer en Moerdijk? Kom je inzetten voor de veiligheid van ons mooie dorp. Voor meer informatie: www.brandweer.nl/middenwestbrabant/parttime-hero-gezocht/parttime-hero of stuur een e-mail naar mij voor meer informatie, Dick.havelaar@brandweermwb.nl.**



*Hier had uw
advertentie
kunnen
staan.*

*Misschien in de volgende editie?
06-23509503*



Landelijke Opschoondag 20 maart 2021

Na eerdere keren willen we ook dit jaar weer mee doen met de Landelijke Opschoondag. Op 20 maart verzamelen we om 10.00 uur bij de Ankerkuil, waar zakken en knijpers klaar liggen. Voor de veiligheid liggen er ook handschoenen en hesjes.

We hopen dat er weer veel vrijwilligers komen. Als er voldoende vrijwilligers zijn nemen we ook de Appenzak en het buiten gebied mee. Tijdens de verdeling van de routes zorgen we voor koffie etc. We hopen om 12.00 uur klaar te zijn.

Het Huis van de Wijk De Ankerkuil



In het Huis van de Wijk kunt u terecht wanneer u een goed idee heeft, als u uw steentje wilt bijdragen aan de leefbaarheid, het welzijn en het bruisen in uw dorp of als u gewoon behoefte heeft aan gezelschap. U kunt er zelf activiteiten en initiatieven ontwikkelen, u ontmoet hier andere mensen, u kunt meedoen aan activiteiten en vooral ook heel veel plezier maken.

Het Huis van de Wijk is er voor iedereen, jong en oud. Het is ook een plek waar inwoners, vrijwilligers en professionals elkaar kunnen ontmoeten.

Ook kunt u in het Huis van de Wijk terecht bij het basisteam voor informatie, advies of hulpvragen. Het basisteam van het Huis van de Wijk bestaat uit de wijkzuster, de wijkregisseur van Woonkwartier, de gebiedscoördinator van de gemeente en de sociaal werker. Uw vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn kunt u samen met hen bespreken.

Iedere eerste dinsdag van de maand is er een inloop van 13.30 tot 14.30 uur in De Ankerkuil.

I.v.m. de Coronamaatregelen zullen wij uw gegevens registreren bij een bezoek aan de inloop en vragen wij u om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten.

Er is geen inloop zolang De Ankerkuil gesloten is vanwege de Coronamaatregelen. Neemt u gerust contact op met het basisteam. Zij zijn bereikbaar via de telefoon en email.

Noortje Enkhuizen, wijkregisseur Sociaal Beheer Woonkwartier tel. 0168-350000 info@woonkwartier.nl t.a.v. N. Enkhuizen

Renata van Es, wijkzuster Surplus tel. 0168-371827 renata.vanes@surplus.nl

Monique van Bedaf, sociaal werker Surplus Welzijn tel. 0168-331357 monique.vanbedaf@surplus.nl



Lancering nieuw communicatieplatform door Jos Schalk

Op 16 februari is door de gemeente Moerdijk een nieuw communicatieplatform, door en voor inwoners, gelanceerd. Via de website www.gebiedsplannen.nl kunnen inwoners zien wanneer er een dorpsstafel plaatsvindt, wat er zoal tijdens de dorpsstafel bijeenkomsten wordt besproken en kunnen ze de leefbaarheidsprojecten volgen die worden uitgevoerd of in de planning staan. Maar ook kunnen inwoners volgens de gemeente via deze website met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die gaan over de leefbaarheid van hun eigen leefgebied. Ben u ook benieuwd? Kijk ook eens vanaf 16 februari en laat de gemeente weten wat u ervan vindt.



Fruitpluktuin update : de bomen en struiken zullen binnenkort wel geplaatst worden maar de officiële opening wordt, vanwege de corona onzekerheden, verzet naar een door de Gemeente nader te bepalen datum.



Gegevens huisartsen, therapeuten en prikpost

Huisarts Dr. Heitman Lage Zwaluwe	Helaas stopt Dr. Heitmann per direct met het spreekuur in De Ankerkuil.
Praktijk Klundert	Geen spreekuur. Medicatie van praktijk Klundert is op te halen bij : mw. L. Beljaars, Visserstaat 7 in Moerdijk op maandag, woensdag en vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur.
Prikpost	Ook deze komt na de Corona maatregelen niet meer op Moerdijk
Fysiotherapie Donkers	Op afspraak aanwezig. Tel.:0162-682799 Dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur Donderdag 13.30 tot 17.00 uur Donderdagmiddag Senioren Fit 14.30 tot 15.00 uur



Huisartsenpraktijk Den Hoek

Beste patiënten,

Het is reeds twee jaar geleden dat dokter Hendriks afscheid heeft genomen en de praktijk is overgenomen door dokter Rolieke Cents.

De afgelopen twee jaar hebben we met ons team hard gewerkt om ons visie te verwezenlijken; namelijk het aanbieden van laagdrempelige, patiëntgerichte zorg in de volle breedte van ons mooie vak. Om deze visie in de toekomst nog beter te kunnen uitdragen, zijn we voornemens ook een spreekuur op Moerdijk te gaan organiseren.

Dit spreekuur zal gehouden worden door dokter Cents in de Ankerkuil. Tevens zal er dan ook de mogelijkheid bestaan om aansluitend medicatie af te halen. De exacte dagen en tijden zijn nog niet bekend; we streven ernaar om tegen de zomer van start te kunnen. Wel is reeds bekend dat het spreekuur, net als in Zevenbergschen Hoek, op afspraak zal zijn (dus geen inloop).

Zodra de definitieve tijden bekend zijn, zullen we opnieuw een stukje in het Klaverblaadje plaatsen. Houdt u ondertussen ook goed onze website in de gaten www.huisartsenpraktijkdenhoek.nl.

Hartelijke groeten, Team Huisartsenpraktijk Den Hoek.

Woning verkopen?

Kies voor ons!



**Van der Giessen
& Van Herk**
makelaardij

(0180)
420 707

Havenbedrijf Moerdijk

door Ferdinand van den Oever, directeur Havenbedrijf Moerdijk

Logistiek Park Moerdijk staat volop in de belangstelling. Niet alleen van pers en omgeving, maar ook vanuit het bedrijfsleven om te vestigen. Hoe staat het ervoor met het nieuwe bedrijvenpark?



Wie recent het terrein passeerde, kon zien dat er al flink wat werk, of beter, grond is verzet. Van zandtransporten tot het opspuiten en voorbelasten van de grond. De contouren van het logistiek park worden langzaam zichtbaar. Achter de schermen werken we aan vergunningen en de voorbereiding van het bouwrijp maken. Hierbij hoort ook de interne baan voor het afwikkelen van het verkeer. Geen extra belasting voor het hoofd of het onderliggende wegennet is de ambitie. Een brede groenstrook rond het hele terrein moet zorgen voor een goede landschappelijke inpassing. Daarmee wordt het zicht op de distributiecentra en de laad-docks zoveel mogelijk afgeschermd.

Intussen praten we met geïnteresseerde partijen. In de komende maanden zullen de definitieve handtekeningen gezet worden onder de contracten met de eerste bedrijven. Waar je dan aan moet denken? Grote, internationale logistieke bedrijven, die met hun activiteiten ondersteunend zijn voor onze haven. We verwachten dat het park een enorme impuls zal geven aan de containeroverslag. Het is dus niet alleen uitbreiding van ons haven- en industriegebied, ook verstevigen we hiermee de positie van Moerdijk als multimodaal knooppunt. En vergeet niet dat de ontwikkeling van LPM een flinke duw in de rug is voor de West-Brabantse economie en werkgelegenheid.

Door de ontwikkeling kunnen ook projecten in dorp Moerdijk doorgang vinden. Zo gaat eindelijk de dorpshaven op de schop en ontstaat er geld voor andere projecten die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen. Als compensatie voor het groen, gaan we een recreatiegebied aanleggen in de Appelzak-Zuid, waarvoor de plannen inmiddels bekend zijn. Plannen die we samen met bewoners hebben ontwikkeld. Want voor ons is een goede buur relatie minstens zo belangrijk als het verstevigen van onze positie van vierde zeehaven van Nederland!

SNEEUW EN IJS

door Evelyne van Ballegooijen

JEUGD

Een hele week hebben we kunnen genieten van sneeuw en ijs. Sinds de winter van 2017 heeft het niet meer zo hard gesneeuwd. Toen ik zondagochtend uit mijn raam keek werd ik meteen blij. Zo mooi om alles wit te zien. Het dorps hart, de schapenberg, de haven.



Ik ben een rondje gaan lopen en zag kinderen in de sneeuw spelen. Er werden sneeuwpoppen gevormd en gezinnen waren al onderweg met de slee. De jeugd kon je vinden op de schapenberg, de putberg en de berg bij de zendmast. Nu hoop ik dat jullie weten waar ik bedoel. De schapenberg is de heuvel achter de Julianastraat en de putberg is natuurlijk de kleine heuvel bij het café. Ook al durft niet iedereen, het is altijd ongelooflijk leuk om van de heuvels af te sleeën. En ieder doet het op zijn eigen manier. Met een slee, achteruit, van een zelf gemaakt schans of er gewoon af rollen. Voor een paar dagen konden we ook schaatsen.

Het ijs op de sloot was dik genoeg en trok veel publiek. Het blijft toch bijzonder! Iedereen geniet ervan. De jeugd zit nu veel verplicht binnen, kunnen niet naar school, de sportvereniging of naar vrienden toe. De sneeuw heeft dus veel plezier gebracht en heeft ervoor gezorgd dat we de lockdown even konden vergeten. Hoe leuk zou het zijn als het volgend jaar weer sneeuwt en we met zijn allen buiten bij elkaar kunnen komen! Heb jij een onderwerp die je graag voorbij ziet komen? Mail mij dan via moerdijksklaverbladje@gmail.com.



Buurtpreventie

Beste inwoners, vanaf 1 mei 2015 lopen of fietsen deelnemers van de Buurtpreventie bijna dagelijks een rondje op ons dorp. Waar we in 2015 met 24 deelnemers zijn gestart, zijn we momenteel al met 36 deelnemers. Ook in 2021 hebben zich weer een aantal nieuwe deelnemers bij de Buurtpreventie aangesloten (van harte welkom Kevin Verspuij en Patrick Leenderste).

Heeft u als inwoner wellicht ook interesse om bij de Buurtpreventie aan te sluiten? Meld u dan aan bij Kees Scheenaard via 06 40678728 of k.scheenaard@ziggo.nl. Kees zorgt dat u dan een geel Buurtpreventie hesje ontvangt. Buurtpreventie deelnemer Jan de Visser regelt maandelijks het schema welke 2 personen met elkaar een rondje lopen of fietsen. Jan neemt met u contact op welke dag of dagen u het beste uitkomt. En mocht u een keer niet kunnen, dan wordt onderling voor vervanging gezorgd.

Tijdens de rondes maken we soms ook even een praatje met onze inwoners. Samen zorgen we namelijk voor een veilig(er) en leefbaar Moerdijk. Wellicht wilt u daar ook een actieve bijdrage aan leveren?

Als de Corona maatregelen het toelaten komen we weer een keer samen in de Ankerkuil.



Alert

Aanmelden Moerdijk Alert App

Vanaf 2016 hebben we in Moerdijk een Whats app groep, genaamd 'Alert Moerdijk dorp' beschikbaar waarin inwoners elkaar kunnen informeren als er op of in nabijheid van ons dorp wat vreemds aan de hand is. Dit kan zijn bij een inbraak of als auto's of personen zich vreemd gedragen. De gemeente Moerdijk heeft aan deelname van deze app wel spelregels opgelegd. Één van deze spelregels is dat, waar van toepassing, niet op elkaars berichten gereageerd mag worden. Daar zijn andere sociale media voor bestemd. Momenteel zitten er 64 inwoners in deze app groep. Wil je daar ook bijhoren? Stuur dan een whats app bericht naar Jos Schalk (06 50678251).

Wist u dat

- Het Hollands diep 21 km lang is, een breedte heeft van 905 tot 2070m en diepte is -8 -6 beneden NAP
- De Moerdijkse Mondkapjes (Pauline Joosten en Hadewych van Oers) in de afgelopen maanden met hun 'Meiden met een missie' actie al vele inwoners op ons dorp hebben verblijd met een kaartje, plantje of presentje.
- De initiatiefneemster van de actie 'MOERDIJK voor elkaar' (Jolanda Kramers) momenteel helaas flink ziek is. Wie haar een kaart wil sturen kan deze in de brievenbus gooien bij 't Praathuis (Steenweg 32).
- De drie meest voorkomende talen te wereld zijn Engels, Spaans en Chinees Mandarijn
- Inwoners die vanwege de Corona omstandigheden hulp nodig hebben, kunnen nog steeds een beroep doen op Erna Heindijk (regelen boodschappen) of Jos Schalk (regelen hond uit laten of andere klusjes).
- Hoogstwaarschijnlijk in april weer een digitale Dorpstafel plaats gaat vinden. De datum daarvan is helaas nog niet bekend. In het eerstvolgende Moerdijks Klaverblaadje 2.0 zal ook de opvolgster van de in 2020 betrokken gebiedscoördinator Anja Schievink voorgesteld worden.
- Er een aanvraag loopt om een vlaggenmast in het Dorpshart te plaatsen.
- Als het weer mooier is er weer een fietsclub komt.

27 April Koningsdag zet 'm alvast in je agenda !



Beste Moerdijkers/Spieringkruiers,

Carnaval 2020-2021 "da motte meej maake".

Na annuleren van het 11/11- sauwel weekend was er nog een sprankje hoop maar uiteindelijk was er "niks om meej te maake".

Voor ons als vereniging zou het een speciaal jaar zijn:

- 22 jaar Sander van Wensen
- 11 jaar Cor en Marleen Stoop
- 11e jaar als Nar voor Andre van den Herik

Maar wat in het vat zit verzuurt niet en zodra het weer kan, zoals het moet, gaan we alles dubbel en dwars goedmaken. Raad van Elf, Bouwploeg, Carnavalsploeg of Solo iedereen geniet op zijn of haar manier. Een seizoen lang of slechts 1 avond het gemis zal er niet minder om zijn. Het gemis staat echter in schril contrast tot mensen die Corona zelf hebben meegemaakt of hun naasten zien lijden. En dan nog de talloze ondernemers die gebukt gaan onder de harde maar noodzakelijke maatregelen.

Dit jaar geen boekje dus ook geen steun van onze trouwe adverteerders, niet alleen deze adverteerders maar ook de overige sponsors hebben wij als vereniging, als blijk van waardering, een leuke kaart toegezonden.

Carnaval gaat zeker terug komen, ondanks het gebrek aan activiteiten hebben wij als vereniging gemerkt dat carnaval leeft. Er hebben nog nooit zoveel carnavalsvlaggen gewapperd als dit jaar, de filmpjes die op FB zijn geplaatst van de Grote- en Jeugdtraad zijn duizenden keren bekeken en de steun tijdens de lotenverkoop was grandioos. Vanwege alle maatregelen heeft de Jeugdtraad de lotenverkoop afgelopen jaar gedaan en het is heel fijn om te horen dat het gemis door iedereen die carnaval een warm hart toedraagt, wordt uitgesproken en dat de loten royaal gekocht werden.

Graag willen wij als CV nog vermelden dat het strookje dat u heeft ontvangen bij de lotenaankoop de eerstvolgende carnaval in te leveren is voor 2 consumpties. De enige activiteit tijdens afgelopen carnaval was de trekking van de loterij. Prins Ryan en Prinses Lieke hebben deze trekking verzorgd op zaterdagochtend 13 februari. Dit was te volgen via Facebook met onze allereerste livestream. Ze hebben het beide heel goed gedaan en alle gelukkigen hebben inmiddels hun prijs in ontvangst mogen nemen.

Op naar een leutig en Corona-vrij seizoen 2021-2022!

Met een carnavaleske groet, Johan Willem Friso XIV, het Bestuur en de leden van CV de Spieringkruiers



OLD FRIENDS

It was the English author, Charles Dickens, who wrote: "Nature gives to every time and season unique beauty; from morning to night, as from the cradle to the grave, it's just a succession of changes so soft and comfortable that we hardly notice the progress."

And when it comes to experiencing the unique beauty of the seasons in all their glory, there are few better places to be than in our little village of Moerdijk, here on the Hollands Diep. Having lived here now for 18 months, my wife Adele and I have been lucky enough to see, hear and smell all the 4 seasons pass through the village. **"We have walked in the springtime evening and felt the warm wind that blows through the first flowers growing opposite the houses on the Havendijk. We've have cycled together in the haze of the warm summer mornings as blackbirds sing on the Steenweg and rabbits race along the edge of the Zwaluwsewijk. We have gazed from the dike by the Julianastraat at the picture-perfect autumn sunsets, when the orange, purple and red light fill the polder with fiery, warm colours"**.

But the one season which has been truly fascinating to experience as a newcomer to the village and to the country, has been the recent winter and above all, the return of an old friend.



The ice.

Now, mostly, this kind of weather brings chaos, panic, and major disruption when it hits other countries. Roads close. People panic. Traffic is disrupted. Life is put on hold. **Yet here in the Netherlands it seems things are a little different!** The anticipation as the snow began to fall and settle on the village. The excitement as the temperatures start to drop below zero. Will it get cold enough for the water to freeze? Will the ice be thick enough to skate on? Could this be the year we get to hear the sound of metal on ice again?

As newcomers to the Netherlands, I can safely say that we seldom experienced this kind of excitement at the prospect of freezing cold temperatures back in our home country of England! Yet here in Moerdijk, the village seemed to come alive with the return of this old friend. Of course, most people will agree that ice skating is an intrinsic part of Dutch history and culture. Yet for so long this old friend has been absent. Kept away by the mild temperatures that have become so common here during the last winters. Heck, some people even gave up on the idea that it would ever be cold enough in Nederland again. Yet, for just one week,

this old friend came to stay with us once more. **And what a joy it was to experience.** To see excited villagers wandering down to the vliet to test the thickness of the ice every few hours. To see the smiles on the faces of the kids as they skated in the open air, sometimes for the first time. To hear the crunching sound of steel blades on fresh ice in the bright winter sunshine. What a gift during these challenging times! Despite our excitement, Adele and I were a little cautious about skating at first. **How do we know whether it's safe? Will it crack when we stand on it? What if we fall through?** Neither of us had ever skated on natural ice before. But with the help of our wonderful neighbours and some of the great kids from the village, we were quickly taught the best ways to skate on the natural ice, shown the thin spots of ice on the vliet to avoid, and taught the safest way to skate under the bridges. It was so gezellig - and nothing less than we are used to from living in Moerdijk. Indeed, to ice skate in the open air through our own village was a dream come true for us. But more than that, it seemed as if the ice brought a little hope to our village. A little light in the darkness of the current challenges we are all facing. A reminder that life and nature continue, even if our daily lives seem to be put on hold. A perhaps forgotten memory of childhood, of simpler times, of innocence.

And, above all, another opportunity for everyone, young and old, to enjoy the miracles that nature provides us, day in day out, here in our little village of Moerdijk on the Hollands Diep.

Kruiswoord

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

horizontaal

1 achterbaks **6** kwaal **10** vis **11** duizend kilo **13** uitgang **15** herkauwer **16** kweker **19** van de wind afgekeerde zijde **20** Vlaamse tv-zender **22** jazeker **24** kim **26** oude lengtemaat **27** een nummer trekken **29** speelgeld **31** muziekgezelschap **32** dekleed **33** gestolen waar opkopen **35** vermoeden **37** plus **38** in-tussen **40** openmaken **43** vruchtennat **45** hoewel **46** uitleg bij een kaart **48** lidwoord **49** ambtsgewaad **51** roem **52** tijdelijk gebruik **54** voorgeschreven vorm **55** dampend.

verticaal

1 graafwerktuig **2** hinder **3** ezelsgeluid **4** slokje **5** rang **6** computertoets **7** wantrouwen **8** gewezen **9** kleur **12** voorzetsel **14** vroeg **17** weefsel **18** daar **21** van bepaald materiaal **23** gaandeweg **25** deel van bepaalde boom **28** in orde **29** de een of andere persoon **30** een zekere **33** leemte **34** tabaksgebruiker **36** pijnlijk **38** lakmerk **39** geldschietter **41** overal **42** noot **44** Arabische havenstad **47** zeevogel **50** Japans bordspel **53** water in Friesland.

Alle puzzels en tevens de prijs voor deze editie worden beschikbaar gesteld door Keesing Media Group B.V. De prijs voor deze editie is een pakket puzzelboeken. Stuur uw oplossing per e-mail aan de redactie of in de brievenbus op Grintweg 47 voorzien van uw naam en adres. Prijswinaar kom in het volgende nummer.



© DENKSPORT PUZZELBLADEN

31	30	55	31	31	15	12	42
----	----	----	----	----	----	----	----



Familie Recept

Deze editie door Andrea Tolenaars

Tricolore is een stampot met heerlijke bite. Met ouderwetse groenten. Niet iedereen houdt van de ouderwetse groenten, maar het wordt tegenwoordig best aardig weer gegeten.

Mijn oma was altijd van de knolselderij, prei, schorse-neren, keeltjes en postelein. Dat zijn groente waar de jeugd niet op zit te wachten. Tegenwoordig zijn het pasta's, sushi, Turks enz... Maar gelukkig kan ik hier in onze keuken toch veel mensen blij maken met mijn Tricolore. Het geen droge hap, maar een frisse stampot.

Benodigdheden:

1 kg Aardappelpuree
1 Knolselderij
1 Prei
1 Winterwortel
250 gr Spekjes
Als je wilt 1 groene paprika
Zout en Peper

Verse worst, speklapjes of rookworst

Snij de schil van de knolselderij en winterwortel. Maak plakken ervan en daarna blokjes. Laat deze blancheren. De prei en paprika schoonmaken snij deze doormidden en maak er halve ringen van. Deze ook blancheren maar niet met de wortel en knolselderij. Bak de spekjes uit. Maak de aardappelpuree klaar en meng alles door elkaar met zout en peper. De Tricolore is klaar.

Ik vindt het lekker met verse worst.

Eet smakelijk !

Groetjes van Andrea Tolenaars
Holle Bolle Cor Catering





**Alle medewerkers van Shell Moerdijk wensen het
'Moerdijs Klaverblaadje' veel geluk en lezers toe!
Heel veel succes voor de toekomst!**

WINDMOLENS A16



door Kees Scheenaard

Update over de voortgang van het overleg tussen de werkgroep Dorpstafel Moerdijk (bestaande uit Bianca Verstappen, Cornè van Leest, Sonja Romein en Kees Scheenaard) en de Stichting Energie Moerdijk. (STEM)

Na jarenlang overleg en “uitvinden” van beide kanten, zijn we tot de conclusie gekomen dat er grote problemen waren ontstaan betreffende communicatie.

In het begin vergaderden we regelmatig, maar zonder werkbaar resultaat. Ook ging het mis met de notulen van die vergaderingen en moesten we van alles zelf uitzoeken met een beetje hulp van STEM die het blijkbaar ook niet wist hoe het zou gaan werken.

We zouden een kwart van de opbrengst van de windmolens kunnen besteden in de drie windkern dorpen, te weten Moerdijk, Langeweg en Zevenbergsehoek. Dit werden voor ons blijkbaar “bouwrechten”.

Deze opbrengst wordt in een Beheer Stichting geplaatst, welke wordt beheerd door STEM. Dit alles was tot half februari niet duidelijk. De windkernen hebben eind januari een overleg gehad met STEM betreffende de communicatie problemen.

Zij beloofden beterschap waarna wij als windkernen vragen hebben gesteld over tal van onderwerpen. De meeste vragen gingen over de Locale Energie Agenda (LEA). Want in de LEA wordt opgesteld hoe wij de opbrengsten van de molens inzetten. De windkernen gaan de LEA gezamenlijk opstellen.

De gedachten gaat uit naar in eerste instantie een energiescan van *alle* huizen in de windkernen. Daarna gaan we kijken naar isolatie en zonnedaken.

Het volgende overleg tussen de windkernen en de STEM om de LEA uit te werken, staat voor maart ingepland.

Graag zou de werkgroep ook van de bewoners willen horen wat jullie belangrijk vinden waar de opbrengsten aan besteedt gaan worden.

Wij willen op de een of ander manier met alle bewoners van dorp Moerdijk in gesprek gaan en zouden het prettig vinden als er zo veel

mogelijk mensen hierbij aanwezig zijn.

Heeft er iemand vragen of gedachten over o.a. de LEA laat het ons weten.

Wij zouden ook graag meer mensen bij de werkgroep willen hebben om van de LEA een mooi project te maken dat iets oplevert voor alle inwoners van het dorp Moerdijk.

“Drie essentiële zaken voor geluk in dit leven zijn, iets te doen hebben, iets om van te houden en iets om voor te hopen”

*George Washington
Burnap*

TPO Pokermasters door Jos Schalk

Al meer dan 10 seizoenen organiseren we bij vv TPO de ‘TPO Pokermasters’. Per voetbalseizoen organiseren we minimaal 8 pokeravonden waaraan gemiddeld 30 deelnemers vanuit ons dorp, maar ook van ver daarbuiten, deelnemen.

We spelen altijd op uur. De nummers 1 tot bereiken krijgen puntment. Aan het einde naar met de eer én huis.

Wil je soms een keer bij Martijn Tetteroo, Vanwege de Corona seizoen helaas pas 1 vrijdag 18 september de beste van de 30 aanstaat met 15 punten lijk kunnen we dit seizoen organiseren. Wie



vrijdag en starten om 20.00 en met 10 die de finaletafelten voor het eindklasse van het seizoen gaat de winfraaie wisselbokaal naar

meedoen? Meldt je dan aan Jelle Kayen of Jos Schalk. perikelen hebben we dit keer kunnen spelen. Op was Marco van den Beemt wezige deelnemers. Marco nog steeds bovenaan. Hopezoen nog enkele pokeravon weet tot dan....

Werkgroep Verkeer van de Dorpstafel Moerdijk door Kees Scheenaard

Dinsdag 9 februari j.l. heeft de werkgroep Verkeer bestaande uit Bianca Verstappen, Ronald Helmstrijd, Peter Bethlem, Renè van Santbergen (afwezig), Hennie Graumans (afwezig), Michel Holland (afwezig) en Kees Scheenaard een vernieuwd overleg gehad met Wethouder Dingemans, de nieuwe verkeersdeskundige van de gemeente Moerdijk Jeroen Leydens en interim Gebiedstafel coördinator Tino de Jong betreffende de verkeersproblemen in het dorp Moerdijk.



De Wethouder garandeerde dat de verkeersproblemen zullen worden opgelost ook als het geld, wat voor de haven is gereserveerd, op is.

De volgende knelpunten kwamen naar voren: oplossen sluipverkeer, aanpassen T kruising Steenweg- Johan Willem Friso straat, handhaving 30 km zone, handhaving verbod vrachtwagenverkeer in de Johan Willem Friso straat, verkeerde bebording aan brug Kloosterstraat.

De Wethouder gaf Jeroen Leydens de vraag mee om oplossingen te onderzoeken voor het sluipverkeer en de snelheid remmende middelen. Te weten:

1. Aanpassing aan het begin van de Steenweg afslag Blokdijk.
2. T kruising Steenweg –Johan Willem Friso straat zo ingericht als verkeersremmer en weren van vracht auto's (verkeersborden werken niet).
3. Het desnoods aanpassen van het begin van de Steenweg om er nog meer de snelheid er uit te halen.
4. De bebording van de brug in de kloosterstraat wordt aangepast.
5. De bebording op de rijksweg A17 aanpassen van industrie naar dorp Moerdijk.

Jeroen Leydens gaf aan minstens 4 weken nodig te hebben voor dit onderzoek.

Als laatste werd er bekend gemaakt dat er aan de rijksweg A16 grote beschermde parkeerplaatsen komen voor buitenlandse chauffeurs. Deze zullen waarschijnlijk gerealiseerd worden bij wegrestaurant Kanters en wegrestaurant de Gouden Leeuw. Dit is nog niet zeker, maar de kans is aanwezig. De Wethouder zal dan een nieuwe afspraak met de werkgroep maken.

Mochten er nog mensen zijn die graag willen meedenken met deze overleggen en/of er na dit stukje nog vragen of opmerkingen zijn laat het ons dan weten.



Werkgroep Fietspad Moerdijk-Zevenbergen Dorpstafel Moerdijk door Jos Schalk

Dinsdag 12 januari 2021 hebben Mariejetta van Hal, Nicole Eestermans, Sandra Nooren en Jos Schalk als werkgroep na lange tijd weer terugkoppeling gehad over de status van het fietspad project. De in 2020 voor dit project nieuw aangestelde projectleider Pascal Zuiderwijck informeerde ons over de huidige situatie.

Omdat het project enige tijd stil gelegen had, moesten sommige onderzoeken helaas opnieuw plaatsvinden. Ook de huidige aanwezigheid van vleermuizen, (Ed en Willem) bevers en de Essentakkensterfte zorgt helaas ook voor hobbels en dus weer vertraging in de planning. Waar Pascal goede moed had dat eind 2021 de aanbesteding voor de aanleg plaats kan gaan vinden, waren wij als werkgroep leden hierin terughoudend. Eerst zien, dan geloven.

Op 10 maart zal Pascal de werkgroep via Teams weer bijpraten over de vorderingen. Tijdens de eerstvolgende (digitale) Dorpstafel hopen we de aanwezigen te informeren dat er vorderingen zijn en dat de daadwerkelijke aanleg in zicht is.

“Als ik zou willen dat je het begreep, zou ik het beter hebben uitgelegd”

Johan Cruijff

Werkgroep Havenfront: goedkeuring voor plannen door Martin Vos

Het is eindelijk zover. De realisatie van de plannen voor het Havenfront kan gaan beginnen. Na de Dorpstaafel heeft ook de Gemeenteraad ingestemd met de plannen.

In de werkgroep Havenfront zijn op 25 januari de laatste updates doorgesproken met omwonenden en belanghebbenden. Eind dit kalenderjaar kan een aanvang gemaakt worden met voorbereidende werkzaamheden, zoals het verplaatsen van de vrachtwagenparkeerstrook. In de zomer van 2023 wordt verwacht dat de werkzaamheden aan de havenbak en de directe omgeving worden afgerond.



Wat we dan hebben? Door middel van een hellingbaan over de dijk wordt de haven voor iedereen toegankelijk. Bovenop de dijk komt een wandelpad met in het midden een uitkijkpunt over de haven naar het Hollands diep. Vooraan zien we dan ruimte voor recreatief gebruik voor met name kleinere snellere boten die kunnen aanmeren aan een drijvende steiger. Deze steiger wordt beschermd door een golfbrekende wand, waarover je ook vanaf de oostzijde kunt lopen. De kade aan de oostzijde wordt trapsgewijs verlaagd, zodat je tot bijna op waterhoogte kunt kijken naar de aangemeerde bootjes. Verder wordt deze zijde aangeplant met struiken en bomen, die zorgen dat de nieuwe parkeervakken en bedrijfspanden aan deze zijde minder in zicht zijn.

De beroepsvaart heeft uiteraard ook nog volop de ruimte. De steigers worden aangepast op de huidige gangbare scheepsmaten van 110m lengte. Aan de oostzijde zal de beroepsvaart kunnen aanmeren. Aan de westzijde komt naast een vaste ook een drijvende kaden voor laden en lossen. Daarnaast blijft aan de oostzijde ruimte voor bijvoorbeeld de Zeekadetten en het fietsveer.



Met de plannen voor het Havenfront is een groot bedrag gemoeid, dat beschikbaar komt nu het LPM doorgaat. Een groot gedeelte van het geld is uitgegeven aan het opkopen van 6ha bedrijfsgrond aan de westzijde. Hiermee wordt voorkomen dat hier nieuwe bedrijfspanden komen met bijbehorend (zwaar) verkeer. Het gebied kennen we nu al als groen, open terrein, dat een mooi overloopgebied van haven naar de Appelsak vormt. Dit karakter willen we grotendeels in stand houden. Er vindt wel een verkenning plaats of beperkte woningbouw mogelijk is, tot maximaal 15 woningen.

Al met al mooie plannen om naar uit te kijken. En nu de belangrijkste partijen hebben ingestemd en de middelen beschikbaar zijn, kunnen deze ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. We waren niet zover gekomen zonder de inspanningen van Andras Incze, die namens de gemeente dit project leidt. Als werkgroep willen we hem alvast bedanken voor de inspanningen tot nu toe.



M.A.F.S.....

Je staat versteld hoeveel mensen in je familie-, vrienden- en kennissenkring deze afkorting direct koppelen aan het programma Married At First Sight. Dat is al heel vreemd het gaat Nederland financieel gezien te goed en we gaan ons druk maken om dit soort programma's. Dat is een luxe en ik geef direct toe dat ik een enorme fan ben van het programma, terwijl het totaal indruist tegen de ideeën en gedachten die ik heb of had over het instituut "Huwelijk".

Wat zijn de motieven van de mensen die meedoen aan het "experiment" huwelijk binnen dit programma.... is het de gratis jurk van de bruid, is het een gratis bruiloftsfeest of zijn het de ouders die vinden dat het voor zoon- of dochterlief nu toch echt tijd is om het ouderlijk huis te verlaten...

Zijn de mensen die meedoen aan het programma geestelijk wel wilsbekwaam? Dat geeft het Burgerlijk



Wetboek eigenlijk als enige echte eis. Er is een BAB (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) en zelfs een notaris, dus moeten we er maar van uitgaan dat wettelijk alles in orde is.....

En toch stel dat tijdens het net gesloten huwelijk 1 van

de 2 komt te overlijden..... dan kun je toch erfrechtelijk en qua partneralimentatie een gerechtelijk probleem krijgen

Dus mijn advies..... Niet meedoen aan het programma maar vooral genieten van deze mensen die op tv willen komen, hoe de families op elkaar reageren en vooral of het "love at first sight" is, geweldig vermaak!!!



'Wijn is emotie, eten is passie.

De combinatie is puur genot.'

Zoals je wellicht weet, hebben we sinds kort ons assortiment uitgebreid met diverse Mangalica vleeswaren. Je kunt hierbij kiezen voor gerookte en gerijpte ham, diverse soorten salami, kolbász (worstjes) en spek. Omdat we weten dat niet iedereen meteen een hele ham, salami, schenkel of spek zal kopen, bieden we nu ook de mogelijkheid om deze in kleinere hoeveelheden te bestellen. Van de salami en kolbász kon je al een stukje kopen, nu kun je ook ham en spek per ons afnemen. En om het jou nog gemakkelijker te maken kunnen we het zelfs heel dun voor je snijden en vacumeren!

We maken ruimte in onze loods nu er weer verschillende nieuwe wijnen onze kant opkomen. Voor jou een uitgelezen kans om een aantal van onze wijnen voor een sterk gereduceerd tarief aan te schaffen. Daarom hebben we deze en de komende maand een hele gave 4 + 2 aanbieding! In onze winkel zie je welke wijnen we voor jou hebben geselecteerd en waarbij je bij aanschaf van een doosje van 6 flessen slechts 4 flessen hoeft af te rekenen... Dit geldt voor zowel de winkel als de webshop en zo lang de voorraad strekt.

Lekkers Uit Hongarije is al jaren jou importeur voor Hongaarse wijn en delicatessen en tevens aanbieder van heerlijke, kant-en-klare, authentieke gerechten die allemaal ambachtelijk en met liefde worden bereid. Ook voor catering kun je bij ons terecht!

LEKKERS UIT HONGARIJE

Lekkers Uit Hongarije vind je op Grintweg 34 te Moerdijk. We zijn elke zaterdag geopend van 10u tot 18u of eventueel op afspraak.

Corona of niet, vv TPO bestond op 1 februari 2021, 75 jaar. Opgericht in 1946, net na de avondklok. Nu 75 jaar later met avondklok. Maar het is alles, behalve leuk. Ik kan wel zeggen dat het een lastig jaar is, maar dat wisten jullie zelf al. Als de vereniging 75 jaar bestaat moet je het niet alleen over dat ene jaar hebben, maar ook over de andere 74.

We zijn een mooie vereniging met geweldige vrijwilligers. Zonder die inzet waren we allang niet meer het gezellige dorps clubje waar menigeen zijn vertier vindt. We vinden het erg jammer dat we het jubileum dit jaar niet kunnen vieren. Hopelijk kunnen we op zaterdag 18 september 2021 met de leden toch samen feesten in dorps-huis De Ankerkuil. Wat betreft de activiteiten rondom Hemelvaartsdag kan ik zeggen dat we het een jaartje later doen en dan als vanouds feesten. 75 jaar is echt een prestatie om in zo'n klein dorp een club in stand te houden. Inmiddels hebben gelukkig veel leden uit de regio ons ook gevonden. Ook jullie zijn erg belangrijk geworden voor vv TPO! Ik kan wel terug kijken, maar ik kijk liever vooruit. Terug kijken doen we wel met de ledenavond. Ik kijk uit naar het komende jaar. Op zaterdag de jeugd te zien voetballen, zondag met seniorenvoetbal en natuurlijk de derde helft in onze gezellige kantine. Samenwerken met vrijwilligers, die altijd klaar staan. Ook als bestuur doe je er alles aan om iedereen zijn sport te laten beleven. Onze trainer Tijs van Bragt heeft weer bijgetekend. Ook voor ons als bestuur vinden wij dat zeer positief voor de vereniging. Toch zijn de leden het belangrijkste voor de club, daarom feliciteer ik jullie met ons 75-jarig bestaan. Hopelijk blijven jullie ons nog lang trouw, zodat we nog vaak mogen proosten op weer een jaar TPO. Ikzelf heb dit jaar wel gemerkt dat ik het erg mis, zelfs het langs de lijn staan met slecht weer. Dus namens het bestuur, PROOST! Hopelijk kunnen we jullie weer snel ontvangen op ons sportpark, voor een lekker potje voetbal.



SNACKBAR MOERDIJK



**Tel. 0168/412928 MA/DI GESLOTEN
AL JAREN EEN BEGRIP**

Jau[®] centrum in beweging

Bij Jau[®] kun je terecht voor:
Fysiotherapie, Preventie en Diagnostiek.

Wij bieden een totaalpakket aan waarmee we jou kunnen helpen bij een lichamelijke beperking of klacht, maar ook als het gaat om het verbeteren van je huidige gezondheid of leefstijl.

Moerdijk

MFC de Ankerkuil
Steenweg 48
4781 AP

0162 - 68 27 99
info@jau.nl

Ik ben : ?

Jan de Visser



Foto by Pix4Profs

Geboorteplaats: Moerdijk, Steenweg 105 op 20 december 1961.

Burgerlijke staat: Gehuwd met Carola (beter bekend als postbode, overblijfmoe-der, enz.), kinderen: Ilse en Jeroen

Woont in Moerdijk sinds: 2 februari 1965 (1,5 jaar in Lage Zwaluwe gewoond)

Beroep: Logistiek Specialist, het draaiend houden van alles wat te maken heeft met het ontvangen, beheren en uitgeven van vliegtuigonderdelen alsook het vershippen van componenten naar de samenbouw lijnen in Europa en Noord-Amerika.

Trots op:

Persoonlijk: mijn kinderen, die goed terecht zijn gekomen en een goede drive hebben om zich in te zetten waar ze voor staan. Zowel voor werk, sport als voor de maatschappij.

Ondanks een MS aanval in 2007 blijven denken aan de dingen die je wel kunt doen en niet bij de pakken neer gaan zitten met wat je niet meer kunt doen. Gelukkig maar 1 aanval geweest tot nu toe.

Mijn ouders, die het ondanks het wegvallen van veel activiteiten, allemaal goed doorstaan zo samen.

Het mogen ontvangen van waardering voor hetgeen ik voor de gemeenschap heb gedaan en nog doe middels een onderscheiding in de orde van Oranje Nassau.

Sportief: mijn persoonlijk record op de halve marathon, in 1:23:36.

Werk: met beperkte vooropleiding en goede inzet en arbeidsinstelling dat je het dan toch nog ver kan schoppen. Zoals het ter plaatsen ondersteunen bij het opzetten van een dochterbedrijf in Mexico.

Minder trots op: soms wat gemakzuchtig zijn voor dingen die op en rond het huis moeten gebeuren. Ik krijg dan vaak het verwijt "als het maar voor een ander is dan gebeurt het wel".

Onmisbaar: een goede internet verbinding en een werkende computer.

Hobby's: wandelen, hardlopen, fietsen, darten, puzzelen en diverse schema's in elkaar zetten.

Verenigingsleven: penningmeester MFC de Ankerkuil, penningmeester EHBO vereniging Moerdijk, Buurtpreventie Moerdijk (tevens maker van de planning), wedstrijdleider Zevenbergse Dart Ranking, boekhouding maken en controleren voor diverse maatschappelijke organisaties.

Moerdijk dorp plus+: een enorme plus+ voor het dorp is wel de realisatie van het Dorps Hart, deze voorziening waar heel veel gebruik van wordt gemaakt is voor veel mensen een bijzonder iets en niet alleen voor Moerdijkers maar ook voor mensen van buitenaf. Het verenigingsleven is rijk voor zo'n klein dorp er is voor ieders wat wils.

Moerdijk dorp min-: het langzaam aan verdwijnen van de zorgverlening uit MFC de Ankerkuil. De beschikbaarheid van starters woningen en ook de klik voor wonen regeling is een min- punt. Hierdoor hebben inwoners en met name de jeugd minder kans op een woning in het eigen dorp, waardoor er veel naar elders vertrekken.

Zonde van het geld: onderzoeken die onderin de la verdwijnen en ook nog herhaaldelijk worden uitgevoerd.

Wat zou je aan Moerdijk willen veranderen?: rondweg, buiten het dorp om.

Wat wilt u verder nog kwijt?: Stay safe in deze corona tijd en denk vooral hierbij ook aan de dingen die je wel kunt doen.

Bijzondere ontmoetingen met hartelijke helpers



Woonvizioer stond in 2020 stil bij 100 jaar volkshuisvesting in de gemeente Drimmelen. Omdat het jubileumjaar niet helemaal tot volle bloei kwam, staan we ook dit jaar nog even stil bij deze bijzondere mijlpaal. We vroegen onze huurders wie zij graag in het zonnetje wilden zetten, omdat we met elkaar op hartelijke, verbindende wijze werken aan sterke lokale gemeenschappen. Wij zochten deze mensen op en dat waren stuk voor stuk bijzondere ontmoetingen!

Buren uit miljoenen

Het echtpaar Van Acht uit Made mocht de afgelopen tijd rekenen op de hulp van beide buren. De buurvrouw op 3A, Wilma van de Clundert, doet alle boodschappen en kookt elke dag voor het stel. De buurman op 3C, Adri de Leeuw, houdt het tuintje voor ze bij. 'Buren uit miljoenen', aldus meneer Van Acht bij de aanmelding. Beide buren waren verrast door het gebaar van het echtpaar. Helaas heeft meneer Van Acht de reactie van zijn buren op zijn initiatief niet meer mogen meemaken, hij is een dag voor het bezoek van Woonvizioer overleden.



Adri de Leeuw



Marijke Verhees

Kletsen aan de telefoon

Elke dag krijgt mevrouw Van den Berg-Weeland uit Hooge Zwaluwe een belangstellend telefoontje van Marijke Verhees uit Oosterhout. Reden om haar in het zonnetje te zetten, want ze zet zich belangeloos in voor het welzijn van onze huurder. Samen nemen ze sinds maart elke avond telefonisch de dag door en kletsen ze honderduit. Dat attent zijn in Marijke's bloed zit, blijkt eens te meer als Woonvizioer op de stoep staat met de attentie: vanwege ons 100-jarig bestaan heeft ze voor ook voor ons een bloemetje en Merci-chocolade!

Manusjes van alles

Net voor haar overlijden zette mevrouw Van de Broek uit Made haar buren in het zonnetje. Meneer en mevrouw De Moor hielpen haar namelijk waar het kon. Ze deden boodschappen, streken de was en hielden de tuin voor haar bij. Heel waardevol, omdat mevrouw Van de Broek dat zelf niet meer kon. Helaas kon Woonvizioer het echtpaar, vanwege de aangescherpte maatregelen, nog niet bezoeken. Zodra het kan bedanken wij deze bijzondere helpende handen namens onze huurder.

Ontbijtjes voor ouderen

De 81-jarige mevrouw van Amerongen uit Terheijden meldde Anita Dudok aan met de woorden: 'een vrijwilligster uit duizenden'. En dat blijkt. Anita helpt niet alleen haar, maar verzorgt samen met twee andere vrijwilligers wekelijks ontbijtjes bij ouderen in Terheijden.

Normaal gesproken ontbijten deze ouderen gezellig samen in de Cour, maar vanwege de coronamaatregelen worden de mandjes met broodjes, beleg en fruit nu bij de mensen thuisgebracht voor een gezonde start van de dag.



Anita Dudok

WOONVIZIER

Bezoekadres:
Middelmeede 40
4921 BZ Made

☎ 0162 - 67 98 00

🌐 www.woonvizioer.net

✉ info@woonvizioer.net