



MOERDIJKS KLAVERBLAADJE 2.0

1ste Jaargang editie nr. 04 september/oktober 2021



**Redactie Moerdijks Klaverblaadje 2.0: Nel van Meel en Joke Hagenbeuk
e-mail : moerdijksklaverblaadje@gmail.com Postadres: Grintweg 47**



Nel van Meel

Redacteur/
penningmeester

Joke Hagenbeuk

Redacteur/opmaak- en
lay-out krant/sponsor
Werving/advertenties

Jos schalk

Redactie nieuws &
TPO Pokermasters

Evelyne van

Ballegooyen
Redactie Jeugd

Bob Buckley

Redactie Notes from
an Englishman

ANKERKUIL Vaste, wekelijkse activiteiten.

Dag	Wat	Waar	Aanvang
Maandag	Seniorenkoor	De Ankerkuil	14.00 uur
Maandag	Zumba	De Ankerkuil	19.30-20.30 uur buiten of binnen
Dinsdag	Damesgymnastiek	Gymzaal	10.30 uur
Dinsdag	Biljarten	De Ankerkuil	13.30 uur
Dinsdag	Handwerkcafé	De Ankerkuil / 't Pluspunt	14.00 uur
Dinsdag	Jeu de boules	Jeu de Boules baan	19.00 uur
Woensdag	Kaarten en biljarten	De Ankerkuil	13.30 uur
Donderdag	Zwemmen	Niervaert Klundert	09.15 uur
Contact: R. Dudok Vertrek bus vanaf de Steenweg voor nr. 50			
Vrijdag	Biljarten	Waterweelde	
2° Dinsdag v/d maand	Samen eten in 't Pluspunt	De Ankerkuil	12.00 uur
Inlichtingen 'samen eten' bij Janny Stoop, 0168-412372. Kosten € 7,- per maaltijd			
Bij opening Ankerkuil	In de kast in de gang van de Ankerkuil staan Kinderzwerfboeken deze mogen na het lezen ergens anders achtergelaten worden. Ook in de buitenkast staan boeken om mee te nemen en te lezen. Ook deze mag je weer doorgeven of ergens anders achterlaten.		

September

Datum	Activiteit	Plaats	Tijd
Vr 3	Buurtavond. Kom gezellig biljarten, kaarten, Rummikub of gewoon voor de koffie of drankje en een praatje. Entree € 0,50	De Ankerkuil	Aanvang 20.00 uur
Za 4	Tafelkeuring door 3 keurmeester bij de Moerdijkse Vogel Vrienden. Ieder die geïnteresseerd is mag langs komen om mee te kijken.	De Ankerkuil	09.00 tot 12.00 uur
Do 9	Dorpstafel. Fysiek en/of digitaal. Voor de agenda en verdere informatie zie de site van Gebiedsplannen Moerdijk	De Ankerkuil	19.00 uur
Di 14	Samen een complete warme maaltijd eten zonder zelf te koken. Samen eten is gezellig. Inlichtingen 'samen eten' bij Janny Stoop, 0168-412372 Kosten € 7,- per maaltijd	De Ankerkuil	12.00 uur
Wo 22	Bloemschikken kosten € 10,00 opgeven bij G. de Visser 0168-412418	De Ankerkuil	9.30 uur
Za 25	Opschoondag verzamelen om 10.00 uur waar koffie, ranja en koek is.	Start vanaf De Ankerkuil	Verzamelen 10.00 uur

Oktober

Datum	Activiteit	Plaats	Tijd
Vr 1	Buurtavond. Kom gezellig biljarten, kaarten, Rummikub of gewoon voor de koffie of drankje en een praatje. Entree € 0,50	De Ankerkuil	Aanvang 20.00 uur
Di 12	Samen een complete warme maaltijd eten zonder zelf te koken. Samen eten is gezellig. Inlichtingen 'samen eten' bij Janny Stoop, 0168-412372. Kosten € 7,- per maaltijd	De Ankerkuil	12.00 uur
Di 19	Dag van de ouderen. Gezellige middag met koffie en iets lekkers en nog meer. Opgeven bij G. de Visser 412418 voor 13 oktober	De Ankerkuil	14.00 uur

Gegevens huisartsen, therapeuten met spreekuur in De Ankerkuil.

Praktijk Zevenbergschenhoek dr. Cents: dinsdagmorgen op afspraak tel.nr. 0168-452300

Praktijk Klundert: Geen spreekuur. Medicatie van praktijk Klundert is op te halen bij : mw. L. Beljaars, Visserstaat 7 in Moerdijk op maandag, woensdag en vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur.

Fysiotherapie JAU: Op afspraak aanwezig. Tel.:0162-682799

Dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur

Donderdag 13.30 tot 17.00 uur

Donderdagmiddag Senioren Fit 14.30 tot 15.00 uur

Ankerkuil vervolg

Het Huis van de Wijk De Ankerkuil

In het Huis van de Wijk kunt u terecht wanneer u een goed idee heeft, als u uw steentje wilt bijdragen aan de leefbaarheid, het welzijn en het bruisen in uw dorp of als u gewoon behoefte heeft aan gezelschap.



U kunt er zelf activiteiten en initiatieven ontwikkelen, u ontmoet hier andere mensen, u kunt meedoen aan activiteiten en vooral ook heel veel plezier maken.

Het Huis van de Wijk is er voor iedereen, jong en oud. Het is ook een plek waar inwoners, vrijwilligers en professionals elkaar kunnen ontmoeten.

Ook kunt u in het Huis van de Wijk terecht bij het basisteam voor informatie, advies of hulpvragen. Het basisteam van het Huis van de Wijk bestaat uit de wijkzuster, de wijkregisseur van Woonkwartier, de gebiedscoördinator van de gemeente en de sociaal werker. Uw vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn kunt u samen met hen bespreken.

Iedere eerste dinsdag van de maand is er een inloop van 13.30 tot 14.30 uur in De Ankerkuil (onder voorbehoud van de coronamaatregelen).

Neemt u gerust contact op met het basisteam. Zij zijn bereikbaar via de telefoon en email.

Noortje Enkhuizen, wijkregisseur Sociaal Beheer Woonkwartier tel. 0168-350000

info@woonkwartier.nl t.a.v. N. Enkhuizen

Renata van Es, wijkzuster Surplus tel. 0168-371827 renata.vanes@surplus.nl

Monique van Bedaf, sociaal werker Surplus Welzijn tel. 0168-331357 monique.vanbedaf@surplus.nl

Ander Nieuws

**SUPPORTER VAN
SCHOON^{NL}**

**Help mee zwerf-
vuil oprui-
men in Moer-
dijk op 25
september**
GroenLinks Moer-
dijk houdt op zater-
dag 25 september een opruimactie in het dorp Moerdijk. En iedereen kan meedoen. Het is het derde jaar op rij dat de partij zwerfafval opruimt in de kernen van de gemeente. GroenLinks gaat deze keer aan de slag in het dorp Moerdijk en in natuurgebied De Appelzak.

De routes die de vrijwilligers gaan lopen, staan nog niet vast. Nel van Meel, coördinator zwerfafval in Moerdijk, helpt mee de juiste plekken uit te kiezen om zwerfafval te rapen. Heb je zin om mee te lopen? Kom dan zaterdag 25 september naar het Huis

van de wijk, de Ankerkuil aan de Steenweg 48 in Moerdijk. Je bent welkom vanaf 9.45 uur voor een kopje thee of koffie. Dan zullen de groepjes ingedeeld worden en het materiaal uitgedeeld. Er zijn grijpers, zakhouders, handschoenen en vuilniszakken die je mag gebruiken. En na afloop staat er voor de helpers een traktatie klaar. Dat zal rond 12.00 uur zijn. Om zeker te zijn dat we genoeg materiaal hebben, willen we vragen je aan te melden bij Yvonne Peters, coördinator zwerfafval in Zevenbergen.

Je kunt haar mailen op yvonne.peters@telfort.nl





Meer bewegen voor ouderen. Gymnastiek:

Elke dinsdagochtend van 10:30 uur – 11:30 uur vind er MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) gymnastiek plaats in de gymzaal aan de Pr. Margrietstraat in Moerdijk.

Door middel van diverse oefeningen traint u uw spieren en gewrichten, conditie, coördinatie en lenigheid zodat u zo lang mogelijk fit blijft!

Stoelgymnastiek: Wanneer het lastig voor u is om al deze oefeningen staand uit te voeren is het ook mogelijk om de oefeningen vanaf de stoel mee te doen.

Bent u benieuwd of het iets voor u is, kom dan gerust een keer kijken of het ook iets voor jou is.

Computerles in de Ankerkuil.

Vanaf het nieuwe seizoen in De Ankerkuil, op de dinsdag middag.

Computerles voor beginners, senioren en iedereen die graag in een kleine groep (max 3 personen per les) willen leren werken met een PC.

Ben je benieuwd hoe je e-mails verstuurt en ontvangt, hoe je documenten kunt aanmaken en printen of hoe je kunt surfen op het internet, etc.?

Ik, Gerrie Hoevenaars, woonachtig in Moerdijk leg het je graag uit tijdens deze les. Ik heb jaren ervaring met lesgeven.

Uitstekend geschikt voor senioren en ouderen, net als voor iedereen die niet eerder met een computer heeft gewerkt.

Tip: eerder met een computer gewerkt, maar is dat lang geleden? Gebruik de computerles om je geheugen weer op te frissen en weer goed van start te gaan.

Aanmelden via: Ankerkuil Moerdijk of Gerrie Hoevenaars 06-41759695



Buurtpreventie door Kees Scheenaard

Wat de buurtpreventie aangaat is het nog steeds rustig.

Ik heb de wijkagent Joost Wirken gevraagd om mij de bijzonderheden van dorp Moerdijk door te geven voor dit blad.

Hier is het volgende uitgekomen:

- * Er zijn geen inbraak meldingen gedaan, ook geen verdachte situaties.
- * De jeugd zorgt voor overlast in de dorpskern, de politie heeft daar extra aandacht voor.
- * Recent is er wel een onderdeel van een auto gestolen, de eigenaar had het over een katalysator en dat dit mogelijk in de Johan Willem Friso straat heeft plaats gevonden.

We zullen nooit weten of het aan de buurtpreventie ligt, dat er geen inbraken zijn geweest.

Maar het voelt in ieder geval wel goed dat het op het dorp redelijk rustig is. Mochten jullie vragen hebben over de buurtpreventie, dan wel belangstelling hebben om ook het team te komen versterken. Laat het mij weten, vragen en nieuwe leden zijn altijd welkom.

Coördinator Buurtpreventie Moerdijk dorp Moerdijk

Kees Scheenaard

Tel 06-40678728

Eerlijk gezegd hadden we wat meer huisjes verwacht maar desondanks zijn we blij met de vier prachtige huisjes die ingeleverd zijn. Ze hebben dan ook alle vier een prijs hebben gewonnen. De winnaars van de waardebon voor Snackbar Moerdijk zijn :

Annemarie Scheenaard (volwassenen) en voor de jeugd kwamen de vogelhuisjes uit één gezin Arne Vos 11jaar (vleermuis kast), Milou Vos 9 jaar (mezenkast) en Jurre Vos 7 jaar (boomklever - kast met zijingang).

Gefeliciteerd! Binnenkort zijn de huisjes en kastjes allemaal te bewonderen aan de boom!



Annemarie Scheenaard



Arne Vos

Milou Vos



Jurre Vos

Verslagen staan wij stil bij het overlijden van
onze lieve moeder en schoonmoeder

Geertrui Nuis-Verveer

~ Truus ~

weduwe van Bas Nuis

* Uithoorn, 23 juni 1936

† Zevenbergen, 3 augustus 2021

Jolanda en Comé

Correspondentieadres:
Steenweg 32
4781 AP Moerdijk

De begrafenis heeft in kleine kring plaatsgevonden.

Oproepjes



- * Zijn er bewoners die interesse hebben om te (leren) Bridgen?
- * Is er iemand die als back-up wil helpen het Moerdijks Klaverblaadje 2.0 éénmaal per twee maanden rond te brengen indien één van de bezorgers uitvalt?
- * Is er interesse voor een legpuzzelruilbeurs?
- * Gezocht vrijwilligers om te helpen in de pluktuin.
- * Gevraagd méér vogelhuisjes of insectenhôtels want de boom is nog lang niet vol.

e-mail : moerdijksklaverblaadje@gmail.com
Postadres: Grintweg 47

Ander Nieuws



Doe jij dit jaar mee met de kinderraad van Shell Moerdijk?

Wil jij ook de wereld achter Shell Moerdijk ontdekken, meedenken over belangrijke thema's en advies geven? Zit je in groep 6, 7 of 8 en woon je in de naaste omgeving van Shell Moerdijk? Laat het weten dat je interesse hebt! Stuur voor 27 september een mailtje naar post@dekleineambassade.nl met daarin je naam, leeftijd, woonplaats, telefoonnummer, school en een korte motivatie.

Wij nemen dan contact met je op! Meedoen is gratis. <https://www.kinderraad.shell/over-kinderraden/aanmelden.html>



Goed herstellen is topsport.

“Zit je nu nog steeds”? “Moet jij niet iets gaan doen ofzo”? “Luiwammes”! “Hé slapt, je bent weer niks aan het doen”!



Het lijkt alsof mensen in de huidige maatschappij niet meer even lekker niks mogen of kunnen doen. We staan altijd aan, continu zoekend naar een nieuw doel in ons leven, ons hoofd zegt wat we moeten doen en wij verwachten dat anderen verwachten dat wij aan alle verwachtingen kunnen en moeten voldoen. Snap je het nog?

We zijn altijd maar aan het doen. *Wie doet de was vandaag? Wat heeft TPO zaterdag gedaan? Ga je nog iets doen dit weekend? Wat doe jij voor werk? “Kun jij, doe jij, wil jij even.....”?* Zelfs wanneer mensen zichzelf in een nieuwe groep voorstellen, dan vertellen ze eerst hun naam, vervolgens hun leeftijd en dan vrijwel direct wat ze doen. Ofwel: *“Mijn naam is Robin, ik ben 36 jaar en ik ben politieagente”* of *“Ik ben Piet en ik pas regelmatig op mijn kleinkinderen”*. Wij vereenzelvigen onszelf met wat we doen en niet meer wat we zijn. We hechten waarde aan wat we hebben gedaan, wat we hebben bereikt en hoe de ander daar vervolgens zijn of haar positieve mening over geeft. *“Dat heb je goed gedaan”!* Aaah... dat voelt zo fijn, voor even.

Wie altijd maar aan doen is en aan staat, heeft geen mogelijkheid om op te laden. Een auto heeft een benzinetank en aan die tank zit een metertje die in de meeste gevallen exact aangeeft hoeveel benzine er

nog in de tank zit. De modernere auto's hebben zelfs een knopje waarmee je kunt zien hoeveel kilometer je nog kunt rijden. Brandt het lampje rood en hoor je het piepje, dan is dat signaal voor de minder extreme waaghalzen onder ons om naar de benzinepomp, niet aan de snelweg, maar in het dorp te rijden. Auto stil, motor uit, even rust voor de auto. Vervolgens sluiten we tankslang aan en toppen de tank af totdat je de klik hoort en voelt, waardoor de meter van de benzinetank weer 1/1 aangeeft en je van ver van het rode lampje en het piepje verwijderd blijft. Na het afrekenen, start de motor met zin en kunnen we weer kilometerslang gasgeven tot ditzelfde fenomeen zich herhaalt. Ons lichaam daarentegen heeft geen lampje, geen piepje, maar het waarschuwt ons wel. Ondanks alle signalen die we soms toch doorkrijgen vanuit ons lijf is het voor de meeste onder ons veel belangrijker wat ons hoofd zegt. *“Ik moet nu de ramen zemen, daarna nog een wandeling maken, boodschappen doen, op de koffie bij de buurvrouw, een paar uurtjes werken en als ik dan thuiskom dan kan ik het gras nog wel even maaien, want de schoonfamilie komt morgen langs en die zijn altijd zo lovend over mijn grasmatje”*. Kijk eens in je agenda op je telefoon of je papieren agenda.....Ja...nu, je kunt zo verder lezen.

Wat valt je op wanneer je in jouw agenda kijkt? Hoogstwaarschijnlijk staan daar alleen maar activiteiten en afspraken in die je hebt gemaakt met een ander of iets wat je niet moet vergeten om te doen. Klopt dit? Zo ja, dan ben je 1 van de 95% van de mensen die voornamelijk aan doen is. Zo nee, dan ga ik ervan uit dat je al zo slim bent geweest om jezelf er af en toe aan te herinneren dat ook jij herstelmomenten nodig hebt. Nee, herstellen is niet

niks doen. Herstellen is jouw tankmomentje, het moment waarop je geen energie uitgeeft, maar juist binnenkrijgt. Dat je even oplaadt, zoals de Tesla van de veel te drukke buurman. Herstellen is het moment waarop je fitter en je conditie beter wordt, het moment waarop de spieren van Arnold Schwarzenegger groeien en het moment waarop de sprongkracht van Cristiano Ronaldo toeneemt.

Zonder herstel geen topprestatie, zonder goed herstel kun je op langere termijn niets meer, zonder herstel breek je op. Daarom adviseren wij om niet alleen maar te doen, maar ook te zijn. Ergens te zijn waar je bent met je lijf en je brein in het hier en nu. Om even rustig adem te halen in deze voorbijrazende wereld.

Even opladen en energie krijgen, dat mag, nee sterker dat moet.

Schrijf het volgende maar eens voor morgen om 14.00 uur met melding in je agenda: **1 minuut herstelmoment**. Morgen om 14.00 uur krijg je de melding op je telefoon, je stopt even met wat je doet, je kijkt om je heen, beseft waar je bent en ademt 4 keer rustig in door je neus en je blaast via je mond uit. Geloof het of niet, dit zet jouw lijf en brein al even in herstel. En nee, je wordt hierdoor geen Arnold of Cristiano, maar jij kunt door dit regelmatig te doen en iets uit te bereiden wel jouw eigen topprestaties langer volhouden.

Weet je trouwens wie er goed kan herstellen, Sifan Hassan, deze heldin en olympische kampioene op de 5 en de 10 kilometer met tussendoor nog een bronzen medaille op de 1500 meter. Zij liep 61 rondes van 400 meter in 9 dagen tijd over de atletiekbaan in Tokyo, dan mag je ook best af en toe een beetje moe zijn en herstellen toch? Ook zij kan niet alleen maar rennen, maar moet af en toe ook gewoon een herstellende Sifan zijn.

“Samenleving” – The Key To Happiness?

A few years ago there was a study released by Harvard University with the results of an 80 year research project into what factors lead to good physical and mental health.



In fact, it was in 1938 during the Great Depression, that scientists began their study, tracking the health of 238 people and hoping to find the secrets to leading a happy and healthy life.

Indeed, in 2017 when the results of the study were published, only 19 of the people who took part in the study were still alive and were all in their mid-90s at this time. Some of them had gone on to become successful businessmen and politicians. Others had ended up as alcoholics or battling such problems as schizophrenia and depression.

But why was that? Why did some of those people go on to lead a happy, fulfilled life whilst others suffered and struggled?

Well, the answer seems to be clear from the research. *“The surprising finding is that our relationships and how happy we are in our relationships has a powerful influence on our health,”* said Robert Waldinger, director of the study, a psychiatrist at Massachusetts General Hospital and a professor of psychiatry at Harvard Medical School. *“Taking care of your body is important, but tending to your relationships is a form of self-care too.”*

In fact what the research from Harvard University revealed is that ***it is actually the quality of our close relationships that keeps us happy throughout our lives***, rather than the money, the fame or the social status which so many of us believe will make us happy. Not only that, but the researchers also found that it was those people who maintained warm relationships with those around them that lived the longest and happiest.

Interestingly, they also discovered that loneliness was as big a killer as smoking or drinking, and that those people who have strong social support experienced less mental deterioration as they got older.

And that is precisely why the “samenleving” is so important and why it is so inspiring to see the village of Moerdijk placing so much focus on social cohesion and interaction.

Whether it’s the jeu de boules every Tuesday evening.

The litter clean-up sessions with the other villagers.

Or the

The fact is (and the research proves it) that these community activities, along with the fantastic efforts of the village council to bring people together are not just providing enjoyment, gezelligheid and involvement for people in our community.

They also provide an opportunity for people in the village to actually come together, make connections, and do the things that lead to us being happier and healthier.

That’s right.

Investing our time and energy into creating good, gezellige samenleving doesn’t just make for a nicer, more attractive village.

It also gives us the connection we need for a long and fulfilled life.

Now isn’t THAT good news?

Eestermaans ✂

dames & heren kapsalon

*Wist u dat wij ook familieberichten
zoals geboorten, overlijden, jubilea
en huwelijken, gratis plaatsen?
Neemt u hiervoor contact met ons
op.*

*Voor informatie over
advertentiekosten en andere
(sponsor/donateur)
mogelijkheden:
moerdijsklaverblaadje@gmail.co*



KOMAN'S VISHANDEL MOERDIJK

In onze winkel kunt u 6 dagen per week bij ons terecht voor de lekkerste vis. Uit onze eigen rokerij warm gerookte paling en zalm. Verder verkopen wij super verse zee- en zoetwatervis, viskroketten in diverse smaken, mosselen, oesters, kreeften en garnalen.

Ook voor warm gebakken vis zoals kibbeling en lekkerbekjes kunt u bij ons terecht! Wij bakken deze van woensdag t/m vrijdag van 10.00 tot 14.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Kom gerust eens langs onze viswinkel aan de haven van Moerdijk!

Openingstijden viswinkel:

Maandag : 08.00 - 13.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag : 08.00 - 16.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 13.00 uur



**Den Bels 1
4782 PG Moerdijk
T: 0168- 412 422
verkoop@komanvis.nl**

Waar pak jij volgend jaar je koffer uit?



**Van der Giessen
& Van Herk**
makelaardij

(0180)
420 707

Kamp Moerdijk 1943 – 1944

9 november 2019 vierde Moerdijk (dorp) 75 jaar bevrijding.

Ter gelegenheid daarvan organiseerde het symfonisch ruimteorkest samen met het koor Alicante een bevrijdingsconcert. De Heemkunde leverde teksten aan.

Als bijzondere gebeurtenis heeft Moerdijk gekozen voor Kamp Moerdijk. Dat lag het meest voor de hand, dat er op Moerdijk een werkkamp heeft gestaan was niet bij iedereen bekend. Een mooie gelegenheid om het 75 jaar na de bevrijding onder de aandacht te brengen. In het kamp waren gevangenen (in hoofdzaak Joden) gevestigd. Marcel Otterspeer maakte er een filmpje van wat op sociaal media is gezet.

Naar aanleiding hiervan kwam ik in contact met de kleindochter van een overlevende. Na telefonisch overleg heb ik haar per E-mail een beschrijving gegeven over de plaats waar het kamp heeft gestaan. Tevens heb ik haar verteld over het werk wat de gevangene moesten verrichten. Zij moesten onder dwang meewerken aan het graven van een breed kanaal (tankval) die het onmogelijk maakte om in gebied rondom de bruggen te komen. Op de plaatsen waar de toegangswegen waren werden van gewapend beton muren (zogenaamde tankmuren) gebouwd die een doorgang hadden waar géén tank tussendoor kon.

Op dinsdag 1 juni is Deborah met haar partner naar Moerdijk gekomen om alles met eigen ogen te aanschouwen. Na een bakkie koffie en thee zijn wij een rondje gaan rijden langs alle nog aanwezige restanten van tankvallen en tankmuren. Te beginnen op de haven van Moerdijk aan de oostkant op het puntje stond het kamp, waar nu Martens en van Oort gevestigd is.

Deborah deed zelf een verslag van het verhaal van haar Opa.

Deborah: Ik ben al enkele jaren bezig om de geschiedenis van mijn grootouders te onderzoeken, kamp Moerdijk is hier een deel van.

Broertje Willem kreeg als eerste een oproep voor tewerkstelling in een werkkamp. De ouders Bernardus en Anna zaten enkele weken later voor deportatie naar Auschwitz. Mijn opa werd 9 maanden later opgepakt en kwam via kamp Vught terecht in kamp Moerdijk.

Zoals uit onderstaande kaart blijkt werd hij ingedeeld in barak 5

no. 29062	Terug: 9/10-3-43	VR
KALKOENE, Hartog	536/9	
A'dam, Valckenierstr. 3 (Relief B. 54)		
24-4-23 den Haag	202	Moerdijk bar. 5
nederl. NI		
bontwerker	K. Bernardus (vad.) 5.12.02	
ongehuwd	- Huisman, Anna (moed.) 6.6.02	
	net Kalkoene, Willem (br.) 14.9.24	
	21.3.44	
	WCh.	
		31454
Is geerd in Marseille aanvoerig 17/1/45		

Opa heeft 7 kampen en de dodenmars overleefd.

Als laatste verbleef hij in kamp Blechhammer waar hij zich enkele dagen schuilhield onder een matras, om vervolgens door de Russen te worden bevrijd.



Deborah en partner op de plek aan de haven waar het kamp Moerdijk heeft gestaan.

Zij wilde samen met Marcel Otterspeer naar de gemeente te gaan, om de mogelijkheid te onderzoeken om op die plaats een monument op te richten. Blij verrast was zij toen ik haar vertelde dat op dit moment al plannen worden ontwikkeld. Het zal nog een poosje gaan duren, de definitieve plannen kunnen worden gerealiseerd als de renovatie van de haven klaar is.

Maar het geeft een goed gevoel als er een monument komt voor het grote leed wat hier geleden is.

Dit mag nooit meer worden vergeten.

De Route:



Verdedigingswerk Zwaluwsedijk tegen de dijkhelling waren spoorstaven in beton gestort deze staken er ongeveer 1.5 meter boven uit.



Dirk de Botsdijk ter plaatse van Molen de Schuddebeurs



Keizersdijk, deze dijk sloot aan op de Dirk de Botsdijk.



Restant tankval Dirk de Botsdijk gegraven door de joodse gevangenen.



Afsluiting Reeweg deze sloot eveneens aan op de Dirk de Botsdijk
Door de eigenaar van het terrein (houthandel Polak) aan het oog onttrokken. Het huisje wat er omheen is gebouwd staan bijenkorven.

Er zijn in het verdere traject géén waarneembare herinneringen meer zichtbaar.

Op de Streeplandsedijk was ook een blokkade, deze betonblokken zijn gesloopt.



De boerderij op deze foto is later gesloopt en vervangen door de boerderij die er nu staat.

Aan de Steenweg op de plaats waar nu het logistiek park verschijnt was de laatste barricade.

Het met eigen ogen aanschouwen van de restanten heeft een diepe indruk op Deborah gemaakt. Het leed wat hier is geleden was als het ware voelbaar.

Tekst: Theo Buijs en Deborah Kalkoene

Foto's: Theo Buijs en archief Heemkunde Moerdijk

- Je niest met een snelheid van 150 km. per uur.
- Er nieuwe bouwplannen zijn op diverse plaatsen op Moerdijk.
- Heet water sneller befrist dan koud water.
- Het 75 jarig jubileum feest van vv TPO in 2021 vanwege de Corona omstandigheden verplaatst is naar 2022
- De nieuwe vrachtwagenparkeerplaats aan de haven in de afgelopen periode is aangelegd.
- De aanleg van de parkeerplaats de start was van het omvangrijke ‘Waterfront’ project
- Onze haven in de periode 2022-2023 een complete metamorfose ondergaat. Na afronding van het ‘Havenfront’ project pas gestart gaat worden met de bouw van o.a. 20 appartementen. Tekeningen van beide projecten te raadplegen zijn op www.gebiedsplannen.nl
- Er op ons dorp bijna geen woningen meer te koop staan.
- Vleermuizen slaan altijd linksaf als ze een grot uitvliegen
- We in de afgelopen periode weer diverse nieuwe inwoners welkom hebben kunnen heten. Ook deze inwoners van harte welkom zijn om aan de (digitale) Dorpstafel deel te nemen.
- Net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is.
- Op de Koekoekendijk/Koekoeksedijk in de afgelopen periode 72 vleermuizen kasten zijn opgehangen. Dit onderdeel uitmaakt van de aanleg van het reeds lange tijd lopende fietspad Moerdijk-Zevenbergen project en dat het “fietspadproject” het enige project is wat uit het in 2015 vastgestelde Gebiedsplan nog niet is uitgevoerd.
- De komende periode het huidige Gebiedsplan geactualiseerd gaat worden en U als inwoner, ondernemer, verenigingsbestuurder, ouderraad etc. hier een actieve bijdrage in mag leveren.
- Op 19 juli jl. de oplevering heeft plaatsgevonden van weer een gedeelte van de reconstructie van de Steenweg en dat het laatste gedeelte pas opgeknapt gaat worden na de aanleg van de 7 huurwoningen aan de Steenweg.
- De laatste reconstructie van de Steenweg hoogstwaarschijnlijk medio 2023-2024 gaat plaatsvinden.
- Wonen in Moerdijk inderdaad zo gek niet is!
- Het hart van een blauwe vinvis is zo groot dat een klein kind door zijn aderen zou kunnen zwemmen.
- Vierjarigen stellen gemiddeld 437 vragen per dag.

INDUCOPY RUIMTE





Mr-Orange is een full-service ICT-partner. Wij helpen onze klanten met altijd en overall veilig werken.



Zoals jullie de vorige keer hebben kunnen lezen is de fruitpluktuin aangelegd. Tot onze grote blijdschap zijn de meeste bomen en struiken het toch gaan doen.

Zo goed zelfs dat er wat fruit zoals kersen en Japanse wijnbessen aan hingen. De appels, peren, perziken, bessen en wat er nog meer groeit gaat het volgend jaar hoogst waarschijnlijk vruchten opleveren.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel wat meer ondersteuning bij het onderhoud van de tuin kan gebruiken.

Gelukkig heb ik de hulp gekregen van Arie Hofman, Peter en Nel van Meel en Hillie Bergsma.

Want het onkruid groeit als een wilde. Zeker het eerste jaar na aanleg. Na een paar keer het gevecht aangegaan te zijn met het onkruid, zijn we tot de conclusie gekomen dat het anders moet. We hebben dus besloten dat we de kale ruimten tussen de bomen en struiken gaan afdekken met houtsnippers.

Gelukkig hebben we een allervriendelijkste boomsnoeier (die voor de gemeente werkt) bereid gevonden om ons de benodigde hout snippers te leveren.

Na nog een keer alle onkruid verwijderd te hebben, konden we met de snippers aan de gang. En eerlijk gezegd het resultaat mag er zijn.

Oproep: wie wil, op af te spreken tijden, enige hand en span-diensten verlenen met het onderhoud van de fruitpluktuin die echt voor iedere Moerdijker is .

Tevens doe ik hierbij ook nog een keer een oproep aan alle Moerdijkers die iets van fruitstruiken of bomen heeft staan in eigen tuin, en daar regelmatig afleggers, stekken of spontaan groeiende nieuwe fruitstruiken heeft. Wilt u deze plantjes of struikjes bewaren en aan ons geven zodat wij de, door het late planten en grote droogte, ontstane gaten kunnen opvullen.

We hopen echt dat de kreet **voor het dorp, door het dorp** hier ook werkt. U kunt Kees Scheenaard hierover bellen op tel. 06-40678728

TPO Pokermasters vanaf vrijdag 1 oktober hopelijk weer van start door

Jos Schalk

Als het kabinet de toegezegde Coronabeperkingen handhaaft mag er vanaf 23 september weer zonder beperkingen gepokerd gaan worden.

Tijdens het voetbalseizoen 2021-2022 hopen we 10 pokeravonden te kunnen organiseren. Vooralsnog hebben we in 2021 op vrijdag 1 en 15 oktober, 12 november en 10 december een pokeravond ingepland. Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom in de kantine van vv TPO en om 20.00 uur beginnen we met het pokertoernooi.



Wellicht tot dan.
Martijn Tetteroo,
Jelle Kayen en Jos
Schalk

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.



© DENKSPORT PUZZELBLADEN

13	5	54	32	16	40	38	27
----	---	----	----	----	----	----	----

Stuur de oplossing naar de redactie per email of in de brievenbus van Grintweg 47.

Dit keer is er een Cadeaubon naar keuze te winnen van één van onze middenstanders.

Winnaar van de vorige puzzel is : Gijsje de Visser

horizontaal

1 niet weggaan **6** katachtig roofdier **11** sterke lichtstraal
12 voorkeur **13** prul **14** keurmerk op gewichten **15** uitstaller
18 bijwoord **19** rolsteen **21** strandsandaal **23** slot **25** een zekere
26 deel van een foto toestel **28** stadsdeel **30** blaasinstrument
31 serieuze stemming **32** kennen **33** plaats in Noord-Brabant
34 grammaticale term **36** plaats in de Verenigde Staten
37 gehucht **38** verharde huid **40** gezond maken **43** afwijzing
44 laagtij **46** regering **48** peuter **49** fraaie kleding
51 betovering **52** heel fijn **54** vol vocht **55** dierengeluid.

verticaal

1 duidelijk zijn **2** bediende **3** lekkernij **4** bezit van een boer
5 delfstof **6** dun pannenkoekje **7** deel van het lichaam **8** eetlepel (afk.)
9 gesloten **10** verzekerde bewaring **12** vloerlijst
16 waakzaam **17** onderlinge betrekking **20** bijdrage **22** in druppels
 neervallen **24** banier **27** kloosterzuster **29** Verenigde Staten
30 Arabisch hoofddeksel **31** roem **32** toeschrijven
33 broedlustig **34** eigenares **35** prikken **37** patisserie **39** slogan
41 dicht in de buurt **42** Romeinse keizer **45** reptiel **47** afslagplaats
 bij golf **50** politieke partij **53** bolgewas.



De vorige editie schreef ik over de examens. Gelukkig zag ik veel tassen buiten hangen! Iedereen gefeliciteerd. En nu is de vakantie alweer (bijna) voorbij. Sommigen gaan naar een nieuwe school in vaak een hele andere stad of dorp. Dat is voor iedereen spannend. Vaak ken je maar een paar mensen of helemaal niemand.

Ik vond de overgang van basisschool naar middelbare school erg groot. Hier op de basisschool zitten maar weinig kinderen. Dus je hebt knusse klasjes. Wat erg fijn kan zijn, maar als je dan ineens met 30 mensen in de klas zit op de middelbare, is dat best een schok. Blijf vooral rustig en stel jezelf open op. Praat met mensen en vergeet natuurlijk niet je ook te focussen op school. Want ineens heb je er een hoop vakken bij. Die heel interessant zijn! Zo kan je alvast gaan ontdekken wat je leuk vindt en wat bij je past.

Want na de middelbare ga je, meestal, een opleiding doen. Ikzelf heb een tussenjaar gehad, maar dat raad ik niet aan als je geen plan hebt. Dat klinkt misschien raar, maar anders ga je je heel erg vervelen. Oriënteer je dus goed op wat de mogelijkheden zijn. Je kan een opleiding gaan doen en die afmaken. Of het eer-

ste jaar doen en je propedeuse halen. Dan kan je makkelijker naar een andere opleiding die in datzelfde gebied zit. Je kan ook gaan reizen of gaan werken. Of allebei tegelijk. The possibilities are endless!

Hopelijk kunnen we weer nieuwe mensen ontmoeten op deze nieuwe plekken. Een nieuwe klas, school, stad, omgeving. Het is allemaal spannend. Maar met een goede voorbereiding en een opgeheven hoofd, komt dat helemaal goed.

Succes allemaal!

REBUS (geen prijspuzzel)

 -ur	 +  -n -i	 -j	a+  + o+  +, e=f	 +om o=e	 t=fst
 p=m	 w=j -b	mo+  -l	 +. i=l z=ur		



De Niervaert

- Verbeter je conditie en geniet van sociale contacten
- Train in een gezellige groep, op je eigen niveau
- Er wordt rekening gehouden met lichamelijke mogelijkheden en beperkingen
- U kunt zich opgeven bij mevrouw R. Dudok in Moerdijk of neem contact op met de redactie van het Moerdijks klaverblaadje 2.0

Info Aquavitaal

Meer bewegen voor ouderen (Incl. busvervoer)

Iedere Donderdag*

Opstapplaatsen en tijden Groep 1:

09.25 Moerdijk	De Ankerkuil
09.35 Zevenbergschenhoek	Kerk
09.40 Langeweg	Koffiehuis
09.50 Zevenbergen	De Donk bushalte
09.51 Zevenbergen	Zandberg/JUMBO

Groep 1 zwemt van 10.15 tot 11.00 en worden om 11.30 weer opgehaald.

Tarieven:

Abonnement Periode September, Oktober, November en December 2021 € 54,65** (incl. vervoer)

Vanaf Januari 2022 gaan we weer over naar kwartaalabbonnementen.

*In de kerstvakantie en zomervakantie rijdt de bus niet maar mag u wel 1 x komen banenzwemmen of recreatief zwemmen op vertoon van uw geldige abonnement tijdens de op dat moment geldende openingstijden.

**Exclusief aanschaf magneetpas á € 7,00 voor nieuwe deelnemers. Deze pas is uw eigendom en een evt. volgend abonnement kunt u weer op die pas laten plaatsen.



Eerstvolgende dorpsstafel op donderdag 9 september 2021 door Jos Schalk

Op donderdag 9 september vindt om 19.00 uur de eerstvolgende Dorpsstafel bijeenkomst plaats. De bijeenkomst kan worden bijgewoond in de Ankerkuil of digitaal via Teams.



Vanwege de huidige Corona maatregelen mogen maar maximaal 40 personen aanwezig zijn in de Ankerkuil. Aanmelden kan via gebiedsplannen@moerdijk.nl. Geef in het onderwerp aan dat u aan de Dorpsstafel in de kern Moerdijk wilt deelnemen. Degene die digitaal willen meedoen kunnen de aanwezige Team link gebruiken die staat opgenomen op www.gebiedsplannen.nl

Op de agenda staan o.a.:

- Bouw van 7 huurwoningen door Woonkwartier aan de Steenweg
- Toekomstige woningbouw op de hoek van de Steenweg/Koning Haakonstraat (voormalige Ankerkuil locatie)
- Toekomstige woningbouw in de Julianastraat (locatie gelegen naast de Onrust)
- Kaart Moerdijk Oost (overzicht met huidige/toekomstige ontwikkeling nabij ons dorp)
- Inzaaien bloembed Dorpshart
- Actualiseren Gebiedsplan uit 2015
- Update van huidige projecten (o.a. Fietspad Moerdijk-Zevenbergen, Werkgroep Verkeer en Woningbouw Havenfront)
- De agenda wordt in de week van de Dorpsstafel bijeenkomst geplaatst op www.gebiedsplannen.nl

Via een op deze site aanwezige link kunt u aangeven of u automatisch een bericht wilt ontvangen als er nieuwe informatie of documenten op de site is geplaatst.



‘Wijn is emotie, eten is passie.

De combinatie is puur genot.’

Zoals je wellicht weet, hebben we sinds kort ons assortiment uitgebreid met diverse Mangalica vleeswaren. Je kunt hierbij kiezen voor gerookte en gerijpte ham, diverse soorten salami, kolbász (worstjes) en spek. Omdat we weten dat niet iedereen meteen een hele ham, salami, schenkel of spek zal kopen, bieden we nu ook de mogelijkheid om deze in kleinere hoeveelheden te bestellen. Van de salami en kolbász kon je al een stukje kopen, nu kun je ook ham en spek per ons afnemen. En om het jou nog gemakkelijker te maken kunnen we het zelfs heel dun voor je snijden en vacumeren!

De super aanbieding van de afgelopen twee maanden was een enorm succes, we hebben er ongelooflijk veel positieve reacties op ontvangen. Daarom hebben we besloten om het komende jaar deze actie door te zetten waarbij we elke maand een ander wijnhuis kiezen waarvan we de wijnen tegen een zeer sterk gereduceerd tarief aanbieden. Zo kun je elke maand genieten van geweldige wijnen waarbij je bij aanschaf van een doosje van 6 flessen slechts 4 flessen hoeft af te rekenen... Dit geldt voor zowel de winkel als de webshop en zo lang de voorraad strekt.

Lekkers Uit Hongarije is al jaren jou importeur voor Hongaarse wijn en delicatessen en aanbieder van heerlijke, kant-en-klare, authentieke gerechten die allemaal ambachtelijk en met liefde worden bereid. Ook voor catering kun je bij ons terecht!

LEKKERS  HONGARIJE

Lekkers Uit Hongarije vind je op Grintweg 34 te Moerdijk. We zijn elke zaterdag geopend van 10u tot 18u of eventueel op afspraak.



STOLPERSTEINE

Stolpersteine, zijn een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig en vormen een eerbetoon aan omgebrachte joden, Sinti en Roma, homoseksuelen en andere slachtoffers van de Naziterreur gedurende de tweede Wereldoorlog.

Het zijn betonnen kubusjes van 10x10x10 cm met bovenop een messing plaatje met daarop naam, geboortjaar, sterfdatum en plaats waar genoemde man, vrouw of kind is vermoord. Meestal is dat een van de concentratie- of vernietigingskampen, waarvan Auschwitz het meest bekend is. De steentjes worden geplaatst bij de huizen waar de joodse bevolkingsgroep heeft gewoond.

Werkgroep Stolpersteine Dordrecht is opgericht in 2013, een jaar later zijn de eerste steentjes geplaatst en inmiddels liggen er 134 verspreid in de stad. Doel is om alle 206 Dordtse joodse slachtoffers te herdenken met een dergelijk steentje. Omdat ondergetekende voorzitter mag zijn van de werkgroep, maar sinds vier jaar bewoner is van het dorp Moerdijk, heeft de redactie van het Klaverblaadje gevraagd iets over de Stolpersteine te willen schrijven. Dat doe ik graag, maar om meer te weten en te lezen over het project, verwijs ik u naar de website van de werkgroep: www.stolpersteine-dordrecht.nl

U vindt daar talloze verhalen over de joodse families en onderzoekers, onder het hoofd 'verhalen van het voorbijge joodse leven in Dordrecht'. En u vindt er een beschrijving van de Initiatiefnummer van dit inmiddels over heel Europa uitgerolde project. De eerste steentjes zijn in de jaren 1996 – 97 min of meer illegaal gelegd in Berlijn en in Keulen. Vanaf het jaar 2000 is het project officieel aanvaard en goedgekeurd en daarna door diverse landen, waaronder Nederland overgenomen en inmiddels liggen er bijna tachtigduizend Stolpersteine verspreid over 21 landen in Europa.

Gunter Demnig beoogt met de steentjes een 'zich vooroverbuijen en nadenken'. 'Stolpern' kan worden vertaald als struikelen. Bij het zien van de steentjes struikelt men als het ware in gedachten over de herinneringen die worden losgemaakt.

Het project wordt gedragen en bekostigd door bijdragen en giften van particulieren, waaronder soms nakomelingen van de slachtoffers, of uit collectes die in kerken worden gehouden en recent ook aangevuld met een bijdrage vanuit de burgerlijke gemeente in de vorm van subsidie. De persoonsgegevens van de slachtoffers zijn afkomstig uit het Dordtse archief en gecontroleerd via de al jaren bestaande openbare website www.joodsmonument.nl

Afgelopen jaar zijn t.g.v. corona geen steentjes geplaatst in Dordrecht, maar dat gaat binnenkort weer wel gebeuren, te weten op 5 oktober en op 17 november. De programma's staan op de site en u bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.

Eigenlijk is er ook aanleiding om in ons mooie dorp Moerdijk een Stolperstein te plaatsen en wel bij het GroeneKruis gebouw, Steenweg 45. Dat gebouw staat op de plaats van het grote klooster dat op 7 november 1944 in brand is geschoten bij de bevrijding van Moerdijk.

In dat klooster was werkzaam zuster Therese Bock, van joodse afkomst, geboren op 13 juni 1909 in Wenen. In 1922 kwam zij naar Nederland en volgde een opleiding tot onderwijzeres op het internaat van de zusters van het Heilige Hart te Moerdijk. In 1927 trad zij toe tot het klooster en ontving de kloosternaam Charitas. Op 2 augustus 1942 werd zij gearresteerd en twee dagen later overgebracht naar kamp Westerbork, waarvandaan zij op transport is gesteld naar Auschwitz en daar op 10 augustus in de gaskamer vermoord. Op de muur van Steenweg 45 is een herdenkingsbordje aangebracht, maar zou het niet goed zijn om in het trottoir bij dit gebouw een Stolperstein voor haar aan te brengen?

Arij Boogerman, Grintweg 82.



Dit keer het familie recept van Janneke Kayen.

Wat we hier graag bij stokbrood en toastjes eten is pesto, vooral de groene pesto.
Heel simpel en snel gemaakt.

Ingrediënten voor groene pesto

- 1 bakje of een plantje verse basilicum
- 2 teentjes knoflook (of als je van knoflook houdt wat meer)
- 30 gram pijnboompitten (ik pak meestal een handje)
- 50 gram Parmezaanse kaas
- Peper en zout (hoeft niet perse)
- 100 ml olijfolie

Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan totdat deze lichtbruin zijn.

Was de basilicum en haal de blaadjes van de stengeltjes.

Pak een keukenmachine en maal de basilicumblaadjes, de knoflook, de pijnboompitten en de Parmezaanse kaas tot een gladde massa. Wil je hem wat grover houden dan niet te lang malen.

Voeg olijfolie toe totdat de juiste dikte ontstaat.

Breng de pesto eventueel op smaak met zout en peper.

Voor de rode pesto pak ik een bakje gedroogde tomaatjes en maar een paar blaadjes basilicum. Voor de rest geldt hetzelfde als bij de groene pesto.

Eet smakelijk!



“Medelijden met dieren hangt met de goedheid van het karakter zó nauw samen, dat men gerust beweren kan: wie wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn”

A. Schoppenbauer

Windmolens A16 door Kees Scheenaard

Zoals jullie misschien weten zijn we als werkgroep nog steeds aan het werk om de Lokale Energie Agenda op papier te krijgen.

Na menig overleg zijn we zover dat we onze ideeën op papier gaan laten zetten.

Door iemand die daarin is gespecialiseerd en ons met raad en daad kan bij staan over onze wensen.

Maar er is inmiddels wel iets aan de hand. Er is met de milieu effect rapportage (M.E.R.) iets helemaal misgegaan.

Naar verluid zijn er verkeerde aannames gedaan.



Het komt er in ieder geval op neer dat op dit moment niemand weet of er nu nog windmolens gebouwd, afgebouwd en of geplaatst mogen worden.

Het is dus even afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen.

De werkgroep gaat gewoon door met de L.E.A., omdat deze alleen nog op papier gezet moet worden.

Het zou zonde zijn als we straks weer helemaal opnieuw moeten beginnen.

Dus mensen we hopen er maar het beste van, en ieder mag hopen wat voor hem(haar) het beste is.

SNACKBAR MOERDIJK



Tel. 0168/412928 MA/DI GESLOTEN
AL JAREN EEN BEGRIP

Jau[®] centrum in beweging

Bij Jau[®] kun je terecht voor:
Fysiotherapie, Preventie en Diagnostiek.

Wij bieden een totaalpakket aan waarmee we jou kunnen helpen bij een lichamelijke beperking of klacht, maar ook als het gaat om het verbeteren van je huidige gezondheid of leefstijl.

Moerdijk

MFC de Ankerkuil
Steenweg 48
4781 AP

0162 - 68 27 99
info@jau.nl

Rare Wereld.....

Beste lezers, ik beloof dat dit mijn eerste en laatste column wordt over de belangrijkste bijzaak in het leven van velen..... voetbal.

Ik durf het aan omdat voetbal de laatste tijd -gelukkig- allang geen "mannenzaak" is. Kijk hoe trots we op onze "oranje leeuwinnen" mogen zijn, de eredivisie vrouwen die op ESPN, het vroegere FOX Sport, wordt uitgezonden, echte klasse. Feitelijk hebben de leeuwinnen in korte tijd veel meer bereikt dan de oranje leeuwen. Dit had anders kunnen, misschien wel moeten, zijn als Rensenbrink, Robben het beste voetbal hadden omgezet in een wereldtitel.....

Maar goed, het doet zeer de 3 verloren finales, dat verklaart niet mijn onderwerp "rare wereld". Om maar met de meest bekende uitspraak van Louis richting de pers te beginnen zijn jullie nou zo dom of ben ik zo slim.... of iets in die trend.

Ik ben zeer benieuwd naar jullie reacties op mijn stelling, mijn mening, die luidt "de KNVB, en de landelijke politiek heeft grote invloed op de uitslag van de Champions League mannen".

Hoe dan? .. zou ik een logische reactie vinden. Ik zal mijn stelling, mening onderbouwen. Nederlandse clubs zijn verplicht een sluitende begroting in te dienen. Grote internationale clubs, neem bijvoorbeeld Barcelona, schijnen dit niet te hoeven doen, gezien de torenhoge schulden. Wie staan garant voor die schulden? De Spaanse banken heb ik begrepen. Die Spaanse banken zijn, naar mijn bescheiden mening, niet de meest kredietwaardige banken. Wie staat er dan garant voor de Spaanse banken.... U raadt het al, de ECB, de Europese Centrale Bank.

Welke landen betalen, per inwoner, het meest aan Europa? Nederland en Duitsland!

Mijn stelling, mijn mening misschien iets te zwart-wit, of mag je dat tegenwoordig ook niet meer zeggen, Nederland maakt zichzelf al jarenlang kansloos in de Champions League. Domheid, masochisme, zeg het maar.

Disclaimer: bovenstaande is een persoonlijke mening en niet volledig gecheckt.



Oldtimer Festival 2021

Oldtimerfestival helaas ook in 2021 afgelast! Door Jos Schalk

Als bestuur van het Oldtimerfestival hebben we vanwege de aanhoudende Corona beperkingen, na de afgelaste editie van 2020, ook de editie van 2021 moeten annuleren. Wanneer het eerstvolgende Oldtimerfestival gaat plaatsvinden hoort u nog van ons. Via deze weg willen we alle vrijwilligers en sponsors bedanken voor hun steun. Hopelijk mogen we bij de eerstvolgende editie weer een beroep op jullie doen.

Bestuur Stichting Nostalgisch Moerdijk:

John Geleijns, Erik Westerburger, Natasja Sik, Alex de Groot en Jos Schalk

AFGELAST

Miranda de Bot, geboren in Moerdijk en getrouwd met Jack

Woon in Moerdijk sinds: mijn geboorte

Beroep: Postbode bij PostNL

Trots op: Een mooi gezond liefdevol leven met lieve mensen om me heen

Minder trots op: werkelijk geen idee, probeer overal het positieve in te zien/ uit te halen

Onmisbaar: hier in Moerdijk is voor mij mijn auto onmisbaar

Hobby's: Tuinieren, mijn 3 honden en ik knutsel wel graag 😊

Verenigingsleven: Sinds dit jaar ben ik verbonden aan de buurtpreventie en loop ik regelmatig hiervoor een extra rondje op Moerdijk

Moerdijk dorp +: Het is lekker rustig wonen in Moerdijk met veel natuur om je heen. Ook de centrale ligging van het dorp er-vaar ik als pluspunt.

Moerdijk dorp -: Het oprukken van de industrie om ons dorpje met de bij behorende “overlast”.

Zonde van het Geld: Voor mij is dat tot nu toe het opknappen van de Steenweg; ik vind het erg mooi geworden zeker voor fietsers en wandelaars, maar als je ziet hoe vaak de Steenweg nog steeds als racebaan wordt gebruikt door het overige veelal sluip-verkeer vind ik het eigenlijk ook wel zonde van het geld dat is geïnvesteerd. Ik hoop dan ook dat dit nog verbeterd kan worden mede voor de veiligheid in ons dorp.

Wat zou je aan Moerdijk willen veranderen?: Ik zou niet zozeer iets willen veranderen, maar wel iets toevoegen; momenteel is er voor de jeugd (13-17jr) weinig te doen op het dorp bij minder mooi weer, terwijl we een heel mooi nieuw MFC de Ankerkuil hebben, waarin zowel bij goed als slecht weer deze jeugd terecht zou moeten kunnen voor bv: samenkomst, chillen, kletsen, tv kijken, spelletjes doen en kaarten o.i.d. en er ook een drankje te kunnen kopen voor klein bedrag, dat vind ik een mooie toevoeging aan ons dorp.

Wat wil je verder nog kwijt?: Ik ben geboren op 28 juni aan de Marijkestraat hier in Moerdijk in het huisje waar mijn moeder tot voorkort nog steeds woonde. Ik ging hier op het dorp naar basisschool CNS “de Wegwijzer” zoals het toen heette, daarna de LAS in Oudenbosch en vervolgens 2 jaar MAS in Rotterdam. Ik heb een aantal jaren op de markt gestaan met bloemen en planten (Roosendaal, Oudenbosch, Klundert en Zevenbergen) Toen kwam ik Jack tegen en was verkocht. Verliefd, verloofd, getrouwd - Huisje, beestje, kindjes; twee mooie jongens van inmiddels 20 en 16 jaar. Ben ook helemaal verliefd op onze Berner Sennen waarvan we er inmiddels 3 hebben. Ze zijn dan wel erg groot, maar ook super lief en hebben ook al lijken ze sprekend op elkaar net als de jongens ieder een heel eigen karakter.





‘Gezelligheid en verbinding in Prinsenspark Made’

Woonvizier werkt met haar huurders op hartelijke, verbindende wijze aan sterke lokale gemeenschappen. In het Prinsenspark in Made organiseren de vrijwilligers van de buurtcommissie jaarlijks vele gezellige activiteiten voor de buurtbewoners. En zorgen zo voor onderling contact en verbinding.

Op feestdagen en andere momenten in het jaar wordt er door de buurtbewoners van het Prinsenspark fanatiek jeu de boules gespeeld, terwijl de kinderen zich vermaken in de speeltuin of met elkaar voetballen. Ouders en ouderen ontmoeten elkaar ondertussen aan de picknicktafels in het park.

Tuintjes onderhouden

Een gezellige, gemoedelijke sfeer is kenmerkend voor dit soort dagen, weet mevrouw Vermeulen - Van de Biggelaar. Ze woont hier al bijna negen jaar in een seniorenwoning, vertelt ze. "Met veel plezier. Alle buurtjes van ons blok onderhouden gezamenlijk twee keer per jaar de voortuintjes. En als een buur dat niet kan, dan zorgen de anderen ervoor dat ook dat tuintje in orde komt."



Zo'n soortgelijk schoolvoorbeeld van hoe de buurtbewoners er voor elkaar zijn, hebben Monique van Wanrooy en Tonny van Zon ook. Zij wonen alweer bijna tien jaar in een eengezinswoning aan het Prinsenhof en vinden het een fijne wijk om te wonen. Ook zij steken de handen uit de mouwen voor de buren, vertellen ze. "Bij een wat oudere dame in ons rijtje gaat het bukken wat moeizaam. Niet alleen wij, maar alle buurtjes helpen haar met haar voortuintje te onderhouden."



Woonvizier viert 100 jaar thuiskomen

Voor Woonvizier staat het jaar zoals altijd in het teken van een warm thuis. Toch is dat dit jaar extra bijzonder: we vieren namelijk honderd jaar thuiskomen. Ontzettend veel bewoners vonden in de afgelopen honderd jaar een fijne huurwoning in Made, Drimmelen, Terheijden, Wagenberg, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe of het dorp Moerdijk. Onze kracht is lokale verbinding en maatwerk. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt.

WOONVIZIER

Bezoekadres:
Middelmeede 40
4921 BZ Made

☎ 0162 - 67 98 00

🌐 www.woonvizier.net

✉ info@woonvizier.net